

Zondag 29 januari 2023

Voorganger : Mevr. A. Vader-Terpstra (St. Pancras)  
Voorlezer : Ciska Groeneveld  
Pianist : Johan de Vries  
Collectedoel : Voedselbank West-Friesland  
Liederen : Lied: 362 Lied 139: 1, 2, 8 Lied: 992 Lied 416: 1, 2, 3  
Lezingen : Lezing: Jona 2: 2 – 11 Lezing: Matteüs 14: 22 – 33

## Collectedoel diaconie

Dit is de derde week dat we voor de Voedselbank West-Friesland collecteren.

De Voedselbank West-Friesland helpt waar het echt nodig is. Ze zamelen voedsel in dat anders verloren gaat en zorgen ervoor dat het bij mensen terecht komt die het 't hardst nodig hebben.

Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de voedselbank. Het zijn kwalitatief goede producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor verkoop. Te veel ingekocht, annulering van een order, afgekeurde verpakking of lichte beschadiging. Kinderen van klanten van de voedselbank willen ook graag hun verjaardag vieren.

De voedselbank zorgt ervoor dat deze kinderen cadeautjes krijgen en kunnen trakteren op school.

De Voedselbank West-Friesland krijgt geen subsidies en daarom zijn giften en donaties essentieel voor de Voedselbank West-Friesland. Daarom collecteren we 6 weken lang voor de Voedselbank West-Friesland.

Mocht u zondag niet naar de kerk komen dan kunt u altijd een gift overmaken op het volgende rekeningnummer: NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

## Cantorij

Wist u dat de cantorij een doorstart heeft gemaakt? Een aantal zangers/zangeressen zingen met veel plezier eenstemmig. In het liedboek staan psalmen en liederen die in wisselzang met de gemeente gezongen kunnen worden en die eenvoudig in te studeren zijn, je hoeft daarvoor geen koorzanger te zijn.

Als u belangstelling heeft bent u van harte welkom:

maandag 30 januari om 16.00 uur zingen we in de kerk van Oostwoud met begeleiding van Johan (orgel) en Rita (fluit)



## Onze Jarigen

De jarigen van komende wee. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Lieve mensen,

Het is weer bijna sobere maaltijd tijd. 22 februari is de eerste sobere maaltijd en we zouden het heel fijn vinden als jullie de lijst bij de uitgang v d Ark, in willen vullen.

Wanneer jullie willen komen, of soep willen maken, voor 1 van de woensdagen.

Er kan in de Ark soep gekookt worden. Mineke en ik hebben de sleutel, dus even een belletje naar ons en dan maken we de deur open voor jullie.

Groetjes namens de diaconie, Ida



### AGENDA:

Zondag 29 januari	Concert rondom het orgel, Kerk Oostwoud	16.00 uur
Maandag 30 januari	Repetitie cantorij, i.d. kerk	16.00 uur
Woensdag 1 februari	Geloven Samen	13.30 uur
Vrijdag 10 februari	Film in Woudrust, Oostwoud	19.30 uur
Woensdag 22 februari	Aswoensdag, sobere maaltijd aansluitend vesper	17.30 uur 18.30 uur
Woensdag 1 maart	Vergadering Kerkenraad	

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: [ina-bak@hetnet.nl](mailto:ina-bak@hetnet.nl)

## Barmhartigheid in de praktijk

Vorige week zondag 22 januari, vond in de Hiëronymuskerk in Wognum de oecumenische viering plaats in het kader van de Week van gebed voor eenheid. Het thema was 'Doe goed zoek recht'. De werken van barmhartigheid stonden hierin centraal.

Bij het koffiedrinken na de dienst hoorde ik van Jaap Meester uit Nibbixwoud een verhaal dat zich in de voorgaande nacht afgespeeld had.

Dit is het verhaal.

Rond kwart voor twaalf ging bij Jaap en Tineke de telefoon. Het was hun dochter Martine. Ze vroeg of haar vader snel met de auto naar Wognum kon komen. Wat was er aan de hand? In het begin van de avond fietste Martine door mist en kou van haar woonplaats Abbekerk naar Hoorn. In Abbekerk zag ze ineens een man lopen, het leek wel of hij strompelde. Hij sleepte een koffer met zich mee en droeg ook een sporttas.

Martine stopte en vroeg of ze hem kon helpen. De man was een Pool, hij sprak nauwelijks Engels. Na wat moeizaam gepraat, bleek dat hij werk gezocht had op Agriport maar dat was niet gelukt. Nu was hij op weg naar Hoorn waar hij in een hotel wilde overnachten. Martine zette de goede route in de navigatie van zijn telefoon, groette en reed door naar Hoorn.

Tegen half twaalf fietste ze bij het gemeentehuis aan de Nieuweweg en daar zag ze de man weer. Ze stapte af. 'No strong,' zei hij bibberend van de kou. Hij had geen kracht meer en z'n zere been speelde hem parten. Daarom belde Martine haar vader. Die kwam uit bed, pakte de auto en reed naar Wognum. Zijn vrouw gaf hem nog snel een dikke jas mee voor de man.

Maar nee, dat hoefde niet, gebaarde de Pool en liet de deken zien die hij in zijn koffer had. Jaap bracht hem naar het Van der Valk hotel en zette hem af.

Hij begreep dat de man daar de volgende dag opgehaald zou worden om werk te zoeken in Oosterhout...

Ik luisterde naar het verhaal en dacht: dit is nu barmhartigheid anno 2023.

*Ina Broekhuizen*

Informatie volgende dienst op 5 februari:

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter

Voorlezer : Mineke Brouwer

Pianist : Johan Gootjes



## Theaterdienst Mozes en Aäron

Zondag 12 februari een bijzondere dienst in Oostwoud.

Zie onderstaand persbericht

Siep Rienstra



In dit theaterstuk met als thema "Bevrijding" nemen wij u mee naar het verre verleden. Israël was een slavenvolk geworden. Mensen werden onderdrukt. De bevrijding liet op zich wachten.

Toen werd er een kind geboren: een jongetje!. De Farao had echter besloten dat alle jongetjes van dit volk gedood moesten worden. De Farao wenst zijn dood! Mozes ontsnapt aan de dood. Op wonderbaarlijke wijze gered. Hoe gaat het tussen Aaron en Mozes? De één slaaf, de ander prins.

Machtigen denken vaak dat zij zich alles kunnen veroorloven. Ze noemen zich "god".

Waar hebben we dit meer gehoord?



Siep Rienstra en Luuk Klazinga vertolken het leven van Mozes en Aäron.

Ondersteund door Klaas Boonstra (orgel), Jacqueline Jacobs-Pol (viool), Tristan Pol (drum) en Ciska Pol (trompet).



Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

