

Zondag 28 januari 2024

Voorganger : dominee Jantina de Ruiter en Tony Slaman  
Organist : Johan de Vries  
Collectedoel : Kerk in Actie  
Liederen : Lied 287: 1, 2, 5 Lied 304: 1, 3 Lied 1000: 1, 3, 4, 5 Lied 320: 1, 2, 3 Lied 320: 4, 5  
Lied: 117d Lied: 423  
Lezingen : Lezing: Genesis 18: 1 – 8 Lezing: Lucas 10: 25 – 37

## Bij de dienst

Wereldwijd vieren kerken in de wereld in deze week van januari *'de week van gebed voor de eenheid'*. Zondag is er daarom bij ons een oecumenische viering, samen met de St. Cunera Parochie. De oecumenische taakgroep heeft de dienst met veel enthousiasme voorbereid. Het thema van de dienst is: Heb God lief en je naaste als jezelf. Daar valt veel over te zeggen en dat wordt dit keer op een andere manier gedaan. Er zijn twee voorgangers, de Cantorij en Rita en Johan verlenen muzikale medewerking en na afloop van de dienst is er natuurlijk koffie. Iedereen is van harte welkom.

ds. Jantina de Ruiter

## Sobere maaltijd.

De Veertigdagentijd gaat binnenkort beginnen. 14 februari is het Aswoensdag en beginnen we zoals gewoonlijk met de sobere maaltijd.

Ook dit jaar hebben we drie keer een sobere maaltijd:

14 februari, 6 maart en op Witte Donderdag 28 maart.

De maaltijden beginnen om 18:30 uur en worden gehouden in de Ark.

U bent daar van harte bij uitgenodigd. Wel wordt u verzocht om aan te geven of u komt.

In de hal van de Ark ligt een lijst waarop u uw naam kunt invullen. Ook kan aangeven worden of u eventueel voor soep wilt zorgen.

Na de maaltijd wordt een financiële bijdrage gevraagd voor het dorp in Marokko van Karin Eugster. Tijdens de maaltijd op Aswoensdag zal dit project door Karin zelf worden toegelicht.

## Informatie volgende dienst op 4 februari 2024:

Voorganger : Ina Broekhuizen-Slot  
Voorlezer : Joke v.d. Weyden  
Organist : Johan de Vries

Collectedoel diaconie

**kerk  
in actie**

Collecte Kinderen in de knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Het is de laatste keer dat we collecteren voor het project van Kerk in actie: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Iedere dag worden in de oorlog in Oekraïne, door Russische bombardementen, kinderen gedood en raken kinderen gewond.

Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden de kinderen weer mogelijkheden om te spelen en hulp om trauma's te verwerken. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen, zeker in deze winter, en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van schoolgebouwen en inrichten van nieuwe scholen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Met uw bijdrage aan de collecte help u kinderen in Oekraïne de oorlog door.

Geef uw bijdrage tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer: NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie op [kerkinactie.nl/kerst](http://kerkinactie.nl/kerst)

Onze Jarigen

De jarigen t/m 3 februari leest u hieronder.

Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie THOMAS-kerkgids Allen Samen).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



## Concert rondom het orgel

En wat voor concert! De activiteitencommissie van de P.G. Thomas uit Oostwoud heeft ons allen een prachtig concert laten horen. En met allen wil zeggen, een volle kerk, alleen de banken waren niet bezet. Rita hield een praatje en dat deed ze op een manier alsof het haar dagelijkse werk is. Een hele goede verduidelijking van het programma. Dat was voor de meesten van ons niet te begrijpen, maar na de uitleg, volkomen duidelijk. Er was niet alleen orgelspel maar ook de groep Tandaradei was aanwezig. Ze zijn in 2021 opgericht en noemen zichzelf: Troubadours van alle tijden. En dat hebben we gemerkt! Vanaf het jaar 1000 t/m de 21<sup>e</sup> eeuw kregen we prachtige welluidende muziek te horen. Ja die oude muziek was zo slecht nog niet.

De middag begon met de organiste, Mieke Boonstra-Heurneman. Bij orgelmuziek moeten je oren het werk doen je ziet geen orgel, nou ja de pijpen en geen speelster. Zij behaalde in 2023 het diploma kerkmuziek en beoefent dat ook in een aantal kerken in Amersfoort. Nu dus een echt concert, opgedeeld in tweeën. Heel aangenaam om naar te luisteren, Johan kon zich ook nog verdienstelijk maken door te registreren. Hij trekt de knoppen( registerknoppen) uit en duwt ze in en dat kunnen wij horen aan de klank en aan het volume. Een kerk vol mensen die aandachtig luisterden.

Toen kregen we Tandaradei (heerlijke naam en dan in chocoladeletters). We werden meteen verrast want Berrie, de man met het grootste instrument van die middag van de groep, de contrabas, had een prachtige stem. Eigenlijk konden alle muzikanten, niet alleen goed zingen maar speelden ze ook een boel diverse instrumenten. Van de fluitfamilie tot en met de vedelfamilie en dan sla ik er een boel over. Een van de dames had een enorm bereik met haar stem, zowel in de laagte als in de hoogte en alles loepzuiver.

Zelfs een paar schelpen werden gebruikt en dat gaf een leuk effect. Echt een genot om naar te luisteren en te kijken. Het waren van die muzikanten waarvan je dan zegt; "Ze halen uit een stuk hout nog muziek".

Na allebei een gedeelte gespeeld te hebben was het pauze. De afspraak was toegang gratis, maar ook de drankjes gratis. Rita suggereerde om dat aan het eind te belonen in de schaalcollecte. En daar is dik aan voldaan!

Na de pauze het vervolg van het programma met hier ook weer een aantal verrassingen, onder andere het zelfgemaakte orgeltje dat Berrie bespeelde en Johan had gemaakt. Het stond op zijn knie, er kwam een mooi geluid uit en het was koddig om te zien. Leuk dat we daar iets over hoorden, voor mij had dat van meerdere instrumenten gemogen. Aan het einde nog een stuk dat niet op het programma stond, n.l. Hausorgel Blues van C. Klomp uit 1965, een primeur! Samengaan van orgel en muzikanten, die op dat moment geen instrumenten bespeelden, in de bank waren gaan zitten en collectief opstonden bij een bepaalde passage, wat zeiden en weer gingen zitten. Misschien hadden ze even tussen de middag geoefend en in de pauze was het opstaan er nog bijgekomen. Het deed mij meteen denken aan het Engelse herenkwartet met het humoristische nummer The Fox has left its lair. Tot slot met z'n allen het fijne lied: Go tell it on the mountain, je kon merken dat de mensen hadden genoten, want het werd heel spontaan meegezongen. Ook waren ze inmiddels opgewarmd want bij het begin van het concert stond de verwarming op een laag pitje, maar in de loop van de middag zag je steeds meer mensen hun jas uitdoen.

Conclusie tot slot, als Johan en Rita na de dienst aan een tafeltje komen zitten en rustig hun koffie drinken, Johan zelfs voor de tweede maal koffie, nou dan gaat er wat gebeuren hoor! Diegenen die er niet waren hebben echt een heel mooi concert gemist. Alle lof voor de activiteitencommissie!

Lieve groet, Joke

*Op de volgende pagina treft u een aantal foto's*





## Ingezonden bericht

### *Open huis inloophuis Medemblik op wereldkankerdag op nieuwe locatie*

Na 11 jaar en vanwege het opzeggen van het huurcontract aan de Oosterhaven door de verhuurder, moest inloophuis Medemblik op zoek naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden op de eerste etage aan de Breek 23, gelegen aan het Overlekerkanaal. In deze buurt zitten diverse therapeuten en het inloophuis past hier prima bij. Achteraf is het inloophuis er alleen maar op vooruit gegaan. We beschikken nu over 135 m<sup>2</sup>, alles is gelijkvloers en voorzien van een stoellift en invalidetoilet. Het gebouw beschikt over diverse ruimtes en hier kan men voor een-op-eengesprekken, creatieve activiteiten, ontspanning en lotgenotencontacten prima terecht. Onze bestaande gasten zijn erg enthousiast over de lichte ruimte met veel ramen en een mooi uitzicht op o.a. Waterborg en de sluis naar de Westerhaven, met een fijne zithoek en mogelijkheden voor inloop, groepsbijeenkomsten, rouwverwerking voor naasten en samen eten voor alleenstaanden.

De ruimte wordt gedeeld met de stichting Dalisay Recovery. Een stichting die zich inzet voor mensen (vaak jongeren) met een eetstoornis. Beide stichtingen zijn nauw aan elkaar verbonden.

Veilige haven en IPSO-Centra voor leven met en na kanker

Beide stichtingen zijn voortaan ook te vinden onder de naam Veilige haven. Zeker nu de zorg veel te wensen overlaat door bezuinigingen en lange wachttijden, bieden beiden een vangnet. Zelfregie en zelfherstel staat op 1. Wat kan je zelf? Leven naar je waarden. En hoe kan je het beste omgaan met je ziekte of aandoening? Ervaring heeft geleerd dat dit onze kracht is en dat daar ook winst uit te halen is. Bijna iedereen wordt overvallen door de kanker of een eetstoornis, maar hoe krijg je de juiste informatie om als patiënt een goede gesprekspartner te zijn voor je artsen en hulpverleners? En waar zijn deze te vinden?

Alle inloophuizen in Nederland zijn voortaan te vinden onder de noemer IPSO-Centra voor leven met en na kanker, zo ook het inloophuis Medemblik. Maar ook onder de bekende naam inloophuis Medemblik blijven we te vinden [www.inloophuismedemblik.nl](http://www.inloophuismedemblik.nl).

Graag laten we iedereen kennis maken met onze nieuwe locatie op zondag 4 februari van 11:00 tot 15:00 uur. We zijn al operationeel sinds 23 november en de bekende puntjes op de i zijn inmiddels afgerond. We laten u trots ons nieuwe onderkomen zien. De officiële opening volgt in maart.



## Filmavond op vrijdag 9 februari



Wij organiseren dit jaar weer een aantal filmavonden. Op de eerste filmavond kijken we naar een "prachtige feelgoodfilm die echt over iets gaat".

De film begint om 19.30 uur. En is in Activiteitscentrum Woudrust, Woudrust 13 te Oostwoud. Toegang (inclusief een kopje koffie of thee): 2 euro. Drinkje na de film voor eigen rekening.

Van harte welkom bij deze filmavond!

Activiteitencommissie PG THOMAS

\* Helaas kunnen we de naam hier niet noemen, omdat THOMASNieuws ook op de website komt. We vragen voor het vertonen van de film een eenvoudige licentie aan. En dan mag dat niet. Degenen die THOMASNieuws per e-mail ontvangen, krijgen binnenkort een doordeweekse uitgave over de filmavond.

### Ingezonden gebed

*Barmhartige God,  
U die de bron bent van alle liefde en goedheid,  
stel ons in staat om de noden van onze naaste te zien.  
Laat ons zien hoe we kunnen bijdragen aan genezing.*

*Verander ons, zodat we al onze broeders en zusters kunnen liefhebben.  
Help ons om de obstakels van verdeeldheid te overwinnen, zodat we kunnen bijdragen aan een wereld van vrede  
voor iedereen  
en aan het herstel van mensen.*

*Dank U voor het vernieuwen van uw schepping  
en dat U ons leidt naar een toekomst vol hoop:  
U die de Heer van ieder mens bent,  
gisteren, vandaag en voor altijd.  
Amen.*

Bron: Petrus – Protestantse Kerk in Nederland (nieuwsbrief)

Mineke en Jan willen jullie allemaal Hartelijk bedanken voor de mooie kaarten lieve berichtjes op de app. en voor het bezoek. Omdat het niet "mooi" gebroken is zal ik nog wel geduld moeten hebben want zo zegt de dokter, een val is anders dan het plaatsen van een nieuwe heup. Dit kan nog wel een hele lange periode om geduld vragen. Nu, jullie kennen me goed genoeg om te weten dat geduld niet mijn sterkste kant is maar ik doe mijn best.



Lieve groet Mineke

## AGENDA:

30 januari	Vergadering diaconie	10.00 uur
9 februari	Zin in Film, Woudrust, Oostwoud	19.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: [ina-bak@hetnet.nl](mailto:ina-bak@hetnet.nl)

Hallo mensen van THOMAS.

We willen jullie even een Update geven van onze laatste 8 weken.

In november had Henk veel wegrakingen bij het vallen.

2 keer in de ambulance waarvan de 2<sup>e</sup> keer opname in Lindendael.

2 weken thuis en weer hetzelfde met vallen.

Opgenomen op de Herstel afdeling van de Omring in het Dijklander ziekenhuis.

Daar 14 dagen geweest en net voor Kerst weer thuis, omringt door het zorgpersoneel. van de Omring

Vanaf 1 februari is er dagbesteding in Enkhuizen waar Henk veel zin in heeft.

Wat er verder nog op ons pad komt moeten we afwachten.

Groetjes Henk en Femmy

## LIEF EN LEED



Op zondag 21 januari waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor



Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

