

Zondag 31 november 2024

Voorganger : Ds A. van Wijngaarden uit Amsterdam
Lector : Joke v.d. Weyden
Organist : Johan de Vries
Collectedoel : Artsen zonder grenzen
Liederen : Zie borden
Lezingen : Zie borden

Collectedoel Diaconie



Het is de laatste keer dat we collecteren voor Artsen zonder grenzen.

Artsen zonder grenzen is een organisatie die hulp biedt in noodsituaties en conflictgebieden.

Het staat op ons netvlies, oorlogen en rampen. Artsen zonder grenzen verrichten in de landen noodhulp, verlenen eerste hulp, opereren en verlenen psychische zorg aan de vele getraumatiseerde mensen. Door oorlogen zijn duizenden huizen vernietigd, waardoor heel veel mensen geen onderdak meer hebben. De Medische posten worden overweldigd door de grote toestroom van patiënten. Er is nog meer hulp nodig. De teams van Artsen zonder grenzen werken de klok rond om zoveel mogelijk mensen te voorzien van medische zorg.

Ook wordt er gezorgd voor de eerste levensbehoeften zoals drinken, eten, kleding en dekens. Door de slechte weersomstandigheden is het in de opvangkampen bar en boos.

Het hoeft geen betoog dat ook nadat de eerste nood is gelenigd er grote behoefte blijft bestaan aan psychosociale zorg en voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: artenzondergrenzen.nl

Informatie dienst op 8 december 2024 (bevestiging ambtsdragers en viering Heilig Avondmaal)

Voorganger : ds. Jantina de Ruiters
Lector : Jelle Velthuis
Organist : Johan de Vries

Eeuwigheidszondag 2024



ONZE GELIEFDEN WONEN IN ONS HART

In deze schikking is een groot hart uitgebeeld.

De 3 witte lelies verwijzen naar de Drie-eenheid.

De witte rozen verwijzen naar de zuiverheid.

1^e Advent 2024.

Toelichting op de schikking van de 1^e zondag van advent "LEVAVI"

De liturgische kleur is paars

Thema: Gericht worden op het heil wat komt.

De schikking toont: Waakzaamheid door opgaande lijnen.



Adventsvespers

Zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar. Het is dan de eerste zondag van de Advent. Vier weken van voorbereiding op Kerstmis. Een tijd van bezinning waarin door de lezingen van de profeten en evangelisten perspectief wordt geboden. De weg naar een nieuwe wereld en vrede door de komst van Jezus Christus de Messias.

Op de zaterdagen van 30 november en 21 december worden Adventsvespers gehouden in onze kerk. Een korte meditatieve samenkomst van zang, gebed, lezingen en stilte.

De vesper beginnen om 19.30 uur en iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 7 december leest u hieronder.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Agenda:

Di. 3 december	Vergadering Diaconie	10:00
Di. 10 december	College van Kerkrentmeesters	09:30
Wo. 11 december	Geloven Samen	10:00
Zo. 26 januari	Concert rondom het orgel (kerk Oostwoud)	15:00
Wo. 29 januari	Taakgroep Eredienst	14:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Concert rondom het orgel



Op de laatste zondag van januari spelen theatermaker/celliste Judith Oost en organist Simon Bouma het theaterconcert O CIELO in onze kerk. Met muziek en verhalen nemen ze het publiek mee in de fantasieën die ze als kinderen bij het reusachtige orgel hadden: Een toverinstrument!

Hallo lieve mensen

Woensdag kwamen Haije en Ida bij ons op visite en namen een prachtig boeket mee voor ons. Ik was de laatste dagen beetje somber maar werd hier blij van. Dus bij deze allemaal hartelijk bedankt en jullie zijn welkom in Wognum hé?

Groetjes Henk en Femmy



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 034425020

