

Zondag 27 november 2022

Voorganger : Mevr. Ds. M.Kraak uit Opperdoes  
Voorlezer : Mineke Brouwer  
Pianist : Johan de Vries  
Collectiedoel : Stichting Hulpverlening Westfriesse Kerken(HWK)  
Liederen : Lied: Psalm 24: 1, 2 Lied: Psalm 24: 5 Lied 451: 1, 2 Lied 152: 1, 10 Lied 439: 1, 2  
Lied 463: 1, 2, 3, 6, 7, 8 Lied: 444  
Lezingen : Lezing: Psalm 25: NBG21 Lezing: 2 Samuël 11

## Bij de dienst



27 november is de eerste zondag van advent, een tijd van verwachting, een tijd van inkeer. Er begint ook een nieuw jaar in de lezingen voor zondag, het zogenoemde A-jaar; het evangelie van Matteus. Matteus noemt in zijn eerste hoofdstuk vijf vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth en De vrouw van Uria. Als voormoeders van Jezus en tenslotte Maria.

De komende weken staan deze vrouwen centraal in de lezingen (voor wie het rooster volgt) en wel in omgekeerde volgorde. Zo gaat het komende zondag over Batseba, de vrouw van Uria. Wie is zij en wat is haar rol en wat is de rol van koning David, de koning naar Gods hart?

## Collecte Diaconie

Het is al weer de derde week dat we collecteren voor de Stichting Hulp Westfriesse Kerken. Omdat dit doel in deze onzekere tijd ontzettend belangrijk is collecteren we tot 18 december voor deze stichting. De Stichting HWK wil zich inzetten voor alle burgers in West-Friesland bij crisissituaties.

Voor wie wil de HWK iets betekenen:

- Voor alle mensen die het niet meer zien zitten.
- Voor mensen met financiële problemen.
- Voor mensen die plotseling dakloos zijn geworden.
- Voor mensen met drank-, drugs-, game en/of gokverslaving.

Zoek je hulp of wil je eens met iemand over je problemen praten, dat kan. De Stichting HWK is er om je te helpen. Je kunt bij de HWK terecht voor een luisterend oor. Ze helpen je graag verder.

Je kunt altijd bellen met de HWK bellen tussen 11 en 12 uur. Als je buiten deze uren een antwoord-apparaat aan de lijn krijgt, geen nood! Ze bellen altijd terug.

Het telefoonnummer van de HWK is: 0229-271684.

Weer een fantastisch doel om voor te collecteren. Deze keer voor mensen uit eigen omgeving.

Komt u zondag niet in de kerk dan kunt u altijd een bedrag overmaken op het volgende rekening-

Nummer: NL 88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. gemeente Thomas.

Alvast hartelijk dank!

## Adventschikking 2022.

Toelichting bij de 1<sup>e</sup> schikking in Advent:

De krans ligt op een paarse doek. Paars is de kleur van advent, de kleur van inkeer en bezinning.

Er voor staan 4 kaarsen: 3 paarse en 1 roze. Vandaag steken we de eerste kaars aan.

In de schikking leggen we de nadruk op de gebeden.

Binnen de krans staat er een Spathiphyllum (lepelplant) de witte bloemen beelden vrede uit.

De betekenis van de daarnaast geplaatste kerstster is liefdevolle gift en wegnemen van angst.

Verder klimop: trouw en verbondenheid.

Iedere week wordt de krans groener: kleur van hoop en verwachting op nieuw leven.

*Woorden bij de 1<sup>e</sup> schikking:*

*Hoort God in de stilte?*

*Zoveel kostbare gebeden,*

*Zoveel pijn en nood.*

*Zoveel onmacht en moedeloosheid.*

*Is er een nieuwe schepping mogelijk?*

*verwachting niet tevergeefs?*

Is

*Licht stoot ons aan*

*Opnieuw en opnieuw*



## Scheiden doet lijden



'Scheiden doet lijden': Een smartlap van jaren geleden net zoals 'Aan de muur van het oude kerkhof'. Allebei gezongen door Willy Derby, een grootheid in die tijd. Mijn moeder stond ze altijd bij de afwas te zingen. De ouderen herkennen deze titels en als kind kende ik natuurlijk alle woorden. Prachtig vond ik het, vooral als ze dan de hoogte gingen bij het woord 'oude'. Als er nu gezongen wordt bij de afwas (wordt dat nog gedaan, of stoppen we alles in de vaatwasser?) dan krijgt onze jeugd misschien 'De Vlieger' van Andre Hazes te horen. Waarom open ik dit stukje met 'Scheiden doet lijden'? Wellicht te zwaar voor het opheffen van Rondom Thomas, maar toch deed het me wat. Toen de redactie mailde dat de bezorgers iets extra lekkers bij de koffie kregen heb ik terug gemaild: een condoleance kopje, koffie met cake. Ik moet toegeven, wat we kregen was inderdaad heerlijk, een klein gebakje, zo lekker, dat verzachtte de pijn inderdaad wel wat.

Onze trouwe gemeenteleden herinneren zich vast nog wel de voorloper van Rondom Thomas. Dat mooie blauw gekleurde boekje met de vier kerken dat de naam Kerke-erf droeg. Henk, Femmy en Annie zetten zich er voor in om het te laten verschijnen.

In 2010 werd Kerke-erf vervangen door Rondom Thomas. Destijds werd er nog een beroep gedaan op de lezers om een nieuwe naam te verzinnen. Volgens mijn inlichtingen kwam Carla Benjamins op deze naam en daarvan hebben we 12 ½ jaar kunnen genieten. Mocht het niet zo zijn, wie dan wel?

Het verschil tussen Kerke-erf en Rondom Thomas in het verzendklaar maken was gigantisch. Kerke-erf werd nog zelf gestencild. Daarna moesten er 3 handelingen verricht worden: rapen, vouwen en nieten. Alle losse, gestencilde blaadjes werden daarvoor naast elkaar gelegd en 1 voor 1 opgepakt, het zogenaamde rapen. Dan volgde het vouwen, waarna er een zgn. "vouwbeentje" overheen gehaald werd (denk aan de vlakke kant van een briefopener), zodat er een mooie scherpe vouw ontstond en tenslotte ging er nog een nietje door. Alles door vrijwilligers.

Nu, bij Rondom Thomas, wordt de tekst, de paginaopmaak (lay-out) naar de drukker gebracht en als kant en klare boekjes weer opgehaald.

Maar voor het naar de drukker kan, daar gaat heel wat werk aan vooraf. Vergaderingen vooraf om de ideeën voor onderwerpen te bespreken, de tekst van het verhaal opstellen, de correctie, de indeling, waar komt dit en waar komt dat. Enorm veel werk! Iedere 3 maanden lag daar weer een Rondom Thomas, prachtig uitgevoerd, een mooie druk en prettig om te lezen. Ook voor de redactie een moment om trots op te zijn en te zeggen: 'Dat ei is voor deze keer weer gelegd.'

Dan, op de dag van ophalen door de bezorgers, komt de redactie (Caren, Ina en Johan) bij elkaar om voor de tien bezorgers de boekjes te adresseren door het plakken van een sticker. Alles keurig op stapeltjes, de adressenlijst en een elastiekje er omheen, in afwachting om opgehaald te worden door de gemeenteleden die voor postbode gaan spelen. Dat ophalen kon van 11 uur t/m 11.30 uur. Voor de mensen die het met de post krijgen, het boekje in de enveloppe stoppen en postzegels erop. Eventueel drinken de bezorgers eerst nog een kopje koffie dat door Johan, of - als ze niet hoeft te werken - door Rita is gezet. Ik heb een aantal keren mogen invallen hierbij, het was hard werken om het om 11 uur klaar te hebben, maar het was ook knotsgezellig.

De afgelopen tijd werd het steeds moeilijker om het blad vol te krijgen. Er werd genoeg om kopij gevraagd, maar het kwam niet en dan is het iedere keer weer een hele toer om het blad te laten verschijnen. De lezers zullen Rndom Thomas missen, de redactie zal het missen en ook de bezorgers zullen het missen. Vier maal per jaar mochten ze in de huid van een postbode kruipen, soms bij weer en wind. Ik denk dat ik namens iedereen spreek, als ik Carin, Ina en Johan, de redactie die dit 12 ½ jaar zo keurig verzorgd heeft, hartelijke bedank. En uiteraard ook allen die hun bijdrage hebben geleverd om Rndom Thomas ieder kwartaal bij de lezers thuis te krijgen. De bloemen die de redactie kreeg van de diaconie hebben ze echt verdiend!

Lieve groet, Joke

## Onze Jarigen

Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rndom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

mw. H.E. Dijkstra-Vroom, Wervershoof, 27 november

dhr. W.P. Groot, Hauwert, 2 december

dhr. G.M.H. Evers, Midwoud, 3 december



## LIEF EN LEED

Nu (voorlopig?) de laatste Rndom THOMAS gemaakt en rondgebracht is, gaat u – ook - de rubriek LIEF EN LEED missen. De rubriek waarin vermeld werd naar wie de bloemen, die tijdens de kerkdienst in de kerk stonden, werden gebracht. In het vervolg ga 'k proberen dit te vermelden via THOMAS Nieuws. Voor wie wil: je mag dit van me (Ina Metselaar-Bak) overnemen.

Vorige week zondag waren de bloemen bestemd voor dhr. F. Streng te Twisk.



## Ingezonden gedicht

### Voetbal

Ja, mooi zo, ja. Zo gaat 't goed,  
die vent weet krek hoe of 't moet  
en nou een knal, noh heremetoid,  
nou is die struul de bal weer kwoit....  
oom Piet zit pre an voor de tv  
leeft met de voetbalwedstroid mee,  
heb onderhand puur commentaar  
en tante Trien zoit zacht: 'Bedaar...'

Een anval, joos, kom op verrrut!  
Zet nou die are d'rs voor skut  
doen kalmpjes an, d'r is toid zat ,  
ja, skiete nou! Och, op de lat!  
Piet skopt beloord de tafelpoót,  
Trien zucht, omdat 't 'r begroót  
Leit ze begaan, man,met die bal,  
straks kroig je nag een hartaanval!

'Nag ien menuut, ze redde't niet,  
de stoetels', poepert ome Piet,  
'Moin mens, 't is beurd,ik hoor de fluit,  
verdubbe Trien, ze legge d'r uit!'  
Ze hadde eerlijk kanse zat,  
as ik nou maar d'rs meespeuld had....'  
Trien gloimt: 'k Zeg 't zoveul keren al:  
de beste stuurlui staan aan wal!'

Uit het boek: ..Een oigen geluid..  
Van Ina Broekhuizen Slot

Ingezonden door Mineke



### AGENDA:

14 december	Geloven Samen 13.30 uur
17 december	2 <sup>e</sup> stilteviering Advent 19.30 uur
21 december	Vergadering Kerkenraad 19.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: [ina-bak@hetnet.nl](mailto:ina-bak@hetnet.nl)

## Kerstavonddienst

Op Kerstavond 24 december om 19.00u is er weer een toneelstuk/musical in de kerk van Oostwoud, Oosteinde 44.

Een humoristisch toneelstuk HERDERS STA OP is voor iedereen jong en oud, de hele familie. Het bekende kerstverhaal in een leuk vrolijk jasje, gespeeld door de jeugd van 16-17 jaar. en de gastspelers Coby en Siep.

Ook is er weer mooie kerstmuziek gespeeld door Johan en Rita , dit begint al om 18.40u als de kerk open gaat en jullie welkom zijn

Kerst vier je bij ons op Kerstavond, entree is gratis of een vrijwillige bijdrage voor een goed doel.

Georganiseerd door de gemeente THOMAS, alle dorpen samen, contact persoon Age van Klaveren 06 18298514



**KERST AVOND**

24 December 19.00 u.

**Toneelstuk/Musical:**

**HERDERS, STA OP!**

**Een humoristisch toneelstuk voor iedereen, jong en oud**

**Gepeeld door de Jeugd van +/- 16-17 Jaar**

**Waar: kerk van Oostwoud, Oosteinde**

**Open vanaf 18.40 u. met kerstmuziek vooraf**

**Toegang is gratis of een vrijwillige bijdrage voor een goed doel**

**Het duurt ongeveer een goed uur, hou deze datum vrij en kom gezellig met z'n allen!**

**Georganiseerd door de gemeente Thomas, alle dorpen samen**

**Contact persoon: Age van Klaveren, 0618298514**

## Informatie volgende dienst op 4 december:

Voorganger : Ds Jantina de Ruiter

Voorlezer : Annie de Beurs

Pianist : Johan de Vries

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202