

Zondag 24 november 2024

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter
Lector : Coby Koetsier
Collectedoel : Artsen zonder grenzen
Liederen : Lied 287: 1, 2 Lied 727: 1, 2 Lied: 961 Lied: 913
Lezingen : Jesaja 60: 17 – 22 Lezing: Mattheus 5: 1 – 12

Bij de dienst

Het is zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen de namen van de mensen uit de gemeente, die dit jaar gestorven zijn. Wij noemen hun naam met eerbied, mensen die ons zijn voorgegaan en met wie wij verbonden blijven. Wij gedenken hen in het licht van de opstanding van Christus.

De lezing is een deel uit de Bergrede, een tekst die bij deze dag vaak gelezen wordt. Het is een beroemde rede, waarin Jezus uitlegt hoe hij naar de wereld en de mensen kijkt. Hoe het koninkrijk van God de wereld in een ander perspectief zet.

Wanneer we met deze nieuwe blik naar onszelf en de wereld kijken, dan volgt er een verandering, een omkering in ons leven. De Bergrede is bedoeld om ons wakker te schudden en een andere houding aan te laten nemen. Er is zondag geen organist, maar samen met Peter en Cobie is er voor een mooi alternatief gezorgd.

ds. Jantina de Ruiter

Adventsvespers

Zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de volgende week zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar. Het is dan de eerste zondag van de Advent. Vier weken van voorbereiding op Kerstmis. Een tijd van bezinning waarin door de lezingen van de profeten en evangelisten perspectief wordt geboden. De weg naar een nieuwe wereld en vrede door de komst van Jezus Christus de Messias.

Op de zaterdagen van 30 november en 21 december worden Adventsvespers gehouden in onze kerk. Een korte meditatieve samenkomst van zang, gebed, lezingen en stilte.

De vesper beginnen om 19.30 uur en iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Informatie dienst op 1 december 2024

Voorganger : Ds A. van Wijngaarden uit Amsterdam
Lector : Joke v.d. Weyden
Organist : Johan de Vries

Collectedoel Diaconie



Artsen zonder grenzen is over vrijwel over de hele wereld actief. Door alle oorlogen en conflicten in de wereld zijn er miljoenen vluchtelingen op zoek naar een veilige plek. Artsen zonder grenzen verleent zorg aan deze mensen onder andere in Griekenland, Somalië, Oekraïne etc. Zij zorgen voor de eerste opvang van bootvluchtelingen. In de verschillende vluchtelingenkampen wordt medische, psychologische en moeder-kind verleend. De meest geziene klachten zijn huidinfecties door een gebrek aan hygiëne en verwaarloosde wonden, onder andere door wekenlang lopen. Ook waren er veel chronisch zieken die lange tijd verstoken waren van medicatie. Veel mensen hebben mentale problemen zoals depressie, psychose, angst- en paniekaanvallen. Ook wordt voorzien in de eerste levensbehoefte zoals eten, drinken, kleding en onderdak. Ook in Nederland, in Ter Apel, in het aanmeldcentrum, werd door artsen zonder grenzen zorg verleend in de crisisperiode. Het aanmeldcentrum was overvol en vluchtelingen die zich hadden aangemeld moesten buiten slapen. Inmiddels is de situatie in Ter Apel verbeterd en hebben Artsen zonder grenzen hun werk afgerond maar het werk in andere landen gaat onverminderd door.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: artenzondergrenzen.nl

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 30 november leest u hieronder.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Agenda:

Di. 3 december	Vergadering Diaconie	10:00
Di. 10 december	College van Kerkrentmeesters	09:30
Wo. 11 december	Geloven Samen	10:00
Wo. 29 januari	Taakgroep Eredienst	14:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Kerstmusical



Age, Jelle en Cobie

We hebben net St. Maarten achter de rug en de verjaardag van Sinterklaas moeten we nog vieren, maar de jeugd is al enthousiast bezig met het instuderen van de teksten van de nieuwe kerstmusical.

Het belooft weer iets moois te worden dus zet de datum maar alvast in de agenda, zodat u het niet kunt vergeten.

Kerstavond 24 december om 19.00 uur, de musical "Bewonder het Wonder"



De rollen worden verdeeld



Een paar jaar geleden was ik een regelmatige bezoeker van inloophuis Pisa.

Voor het geval u niet weet wat Pisa is.

Pisa is een inloophuis voor mensen die kanker hebben, als u iemand verloren heeft aan kanker of er zijn mensen in uw naaste omgeving die deze ziekte hebben.

Het is een gastvrij huis en de eerste keer dat ik er kwam viel mijn oog op een foto, die daar hing in de gang en die mij op dat moment erg raakte. De tekst die hier op stond wil ik graag aan u doorgeven.

Cobie Koetsier



Je naam

Ik schrijf je naam
In warme korrels
Grote letters
In het zand
En terwijl ik
Sta te kijken
Spoelt de zee
Over de rand

Ik roep je naam
Over de golven
Luid en duidelijk
Over zee
En terwijl ik
Sta te luisteren
Neemt de wind
De woorden mee

Ik noem je naam
In mijn gedachten
Groots meeslepend
Geen geluid
En ik weet
Voor altijd zeker
Ik krijg je naam
Daar nooit meer uit



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 034425020



Nieuwsbrief PG THOMAS, 23^e jaargang, nr. 394, 24 november 2024
Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com