

Zondag 3 november 2024

Voorganger : ds. Staat uit Andijk
Lector : Marian van Klaveren
Organist : Johan de Vries
Collectedoel : Artsen zonder grenzen
Liederen : Lied: Psalm 89: 1, 7 Lied 302: 2, 3, 4 Lied 723: 1, 2 Lied 837: 1, 3, 4 Lied 903: 1, 2
Lied 146c: 1, 3, 7
Lezingen : Lezing: 2 Koningen 5: 9 – 15a

Collectedoel Diaconie



Artsen zonder grenzen is een internationale organisatie die hulp biedt bij natuurrampen, conflicten, oorlogen en epidemieën wereldwijd. Ieder mens - ongeacht huidskleur, geloof of politieke overtuiging - heeft recht op medische zorg. Daar zetten zich voor in, elke dag weer. In ongeveer 80 landen zijn ze actief waaronder Gaza. Ondanks alle oorlog activiteiten wordt geprobeerd alles te doen om de hulp aan slachtoffers in Gaza voort te zetten. In de meest moeilijke situaties wordt medische noodhulp verleend. Deze omvat onder andere: Eerste hulpverlening aan slachtoffers direct na de bombardementen, ambulancevervoer, operaties, mentale zorg en de daarbij komende nazorg zoals fysiotherapie en poliklinische nazorg.

Naast het verlenen van medische zorg werken ze aan waterdistributie en het veiligstellen van de stroom van essentiële benodigdheden, waaronder voedsel, water, brandstof, medicijnen en medische apparatuur.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: artenzondergrenzen.nl

Namens de diaconie

Hallo allemaal

Even een berichtje van de diaconie.
10 November, is het weer inzamelen voor de voedselbank.

We vieren dan de dag van het gewas en de oogst.
Zodra ik dit heb neergezet besef ik hoe rijk wij eigenlijk zijn,
Hoe arm vele volkeren. Ook veel gezinnen in ons land kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden.
Wij vragen U om boodschappen mee te brengen om iets van onze rijkdom te delen met hen die bijna niets hebben.
Blikken en andere verpakte levensmiddelen. Ik wil wel vragen controleert u aub. de houdbaarheidsdatum.
De voedselbank haalt het dan weer op uit de kerk.
Wij zorgen dat alles voor ze klaar staat. Hierna beëindigen voorlopig de actie van de dozen in de kerk, we pakken dat dan volgend jaar weer op.

Mineke

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 9 november leest u hieronder.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Agenda:

Di. 10 december	College van Kerkrentmeesters	09:30
Za. 25 januari	Taakgroep Eredienst	14:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Sfeerimpressie Allerheiligen/Allerzielen 1 nov.



Informatie dienst op 10 november 2024

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter

Lector : Carla Benjamins

Organist : Johan de Vries

Ingezonden gedicht

Titel : Als roze perzikbomen

Uit : Op vleugels van verwondering

Auteur : Janneke Nijboer

Wat zal het worden
met de wereld, als
er zo'n leider is die
niet wijst naar zichzelf en
naar eigen kracht, maar
elke avond knielt voor zijn bed en
het hoofd buigt voor de Eeuwige?

Wat zal het worden
met de wereld, als de
machtigen zouden weten
van het raadsel van leven.
Een geschenk uit de hemel,
gratis en voor niets,
om de vrede te dienen
en recht te doen?

Wat zal het worden
met de wereld, als ikzelf
het wagen zou liefde
als confetti rond te strooien,
geven wat ik gekregen heb?

Kom, geliefde Jij,
dans met mij in mijn
vuistgrote mensenhart en
zwier in alle mensen rond
op de dansvloer van Jouw Schepping.

Dan zal het worden
met de wereld,
dan zal het worden
zo goed als roze perzikbomen



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

