

Zondag 27 oktober 2024

Voorganger : Marijke Kraak  
Lector : Mineke Brouwer  
Organist : Johan de Vries  
Collectedoel : Artsen zonder grenzen  
Liederen : Lied 642: 1, 2, 7 Lied 642: 8 Lied 910: 1, 4 Lied: Psalm 27: 7 Lied: Psalm 8b: 1  
Lied: 362: 1, 2 Lied 362: 3 Lied: 863: 1, 2, 5, 6  
Lezingen : Lezing: Jesaja 40: 18 – 31 Lezing: Johannes 10: 11 – 16

## Bij de dienst

Hoofd omhoog en hart naar boven...hier beneden is het niet.

Kent u dit lied nog en wat zegt het U.

Is het een goede houding?

Er is natuurlijk nogal wat aan de hand in de wereld: oorlog, natuurgeweld, onverdraagzaamheid en verharding in de samenleving, de milieuproblematiek.

Vandaag lezen we uit Jesaja: Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht.

Maar met alleen naar boven kijken komen we er niet... tot zondag, Marijke Kraak

## Namens de diaconie

Voor de Glind is een prachtig bedrag bijeen gespaard

Collecte € 434,20

Bank € 67,00

Diaconie € 600,00

Prachtig bedrag samen € 1101,20 euro

---

De volgende weken kiezen we voor Artsen zonder grenzen

---

Gewoonlijk mogen we als we goed uitkomen nog wat extra weggeven

Pisa krijgt € 1000,00

HWK krijgt € 1000,00

Door alle nooduitgaven dit jaar zit een kerstpakket er helaas niet in maar U weet dat er dit jaar heel veel geld is gegaan naar noodgebieden door oorlog en aardbevingen. We moeten er zijn voor het kleine maar ook voor grote nood in de wereld om ons heen.

## Collectiedoel Diaconie



De komende zes weken collecteren we voor Artsen zonder grenzen.

Artsen zonder grenzen is een internationale organisatie die hulp biedt bij natuurrampen, conflicten en oorlogen en epidemieën. We ontkomen niet aan de beelden op de televisie die we zien. Het onvoorstelbare leed wat mensen kunnen overkomen. Duizenden mensen op de vlucht, gedood of gewond. Medische en psychische zorg is noodzakelijk. Er is dringend meer hulp nodig. De teams van Artsen zonder grenzen werken de klok rond om zoveel mogelijk mensen te voorzien van de noodzakelijke zorg.

Ook wordt er gezorgd voor de eerste levensbehoeften zoals onderdak, drinken, eten, kleding en dekens etc.

Het hoeft geen betoog dat ook nadat de eerste nood is gelenigd er grote behoefte blijft bestaan aan medische en psychosociale zorg en voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie. In de komende weken zal ik meer toelichting geven over de projecten waar Artsen zonder grenzen actief is.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: [artenzondergrenzen.nl](http://artenzondergrenzen.nl)

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 2 november leest u hieronder.

*Onze hartelijke felicitaties zijn voor:*



Van de kerkenraad.

Vanaf nu proberen we weer een regelmaat te brengen in de berichtgeving vanuit de kerkenraad.

De kerkenraad is verheugd dat twee leden van onze gemeente bereid zijn om toe te treden tot de kerkenraad. Frank en Ada Andriessen uit Midwoud zullen binnenkort bevestigd worden.

Ada als ouderling-kerkrentmeester (beoogt penningmeester)

Frank als ouderling-scriba.

Wij zijn blij dat zij deze stap hebben gezet. Voor beide functies waren we al een tijdje op zoek.

Op dinsdag 15 oktober zijn we als kerkenraad op bezoek geweest bij de kerkenraad van de PG 't Vierkant.

Het was een uitgebreide kennismaking en ontmoeting.

In januari/februari komt een vervolg.

Samen gaan we zoeken hoe wij elkaar kunnen versterken .

In mei 2023 heeft de kerkenraad een bezinningsdag gehouden. Onder leiding van een extern iemand hebben we gesproken over onszelf en onze gemeente.

De maanden daarna hebben we nogmaals nagedacht over de diverse onderwerpen en deze waar nodig verder uitgediept.

Inmiddels hebben we een concept beleidsplan.

Samen met Frank ( onze nieuwe scriba) ga ik dit verder uitwerken.

Hierna gaan we een gemeenteavond/middag beleggen.

Tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

Siep Rienstra

Ons nieuwe adres is: Sweelinckhof 9, 1687BV, Wognum

Hartelijke groet,  
Femmy en Henk



## Agenda:

Wo. 30 oktober

Geloven Samen

10:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.

## Informatie dienst op 3 november 2024

Voorganger : Ds Staat uit Andijk

Lector : Marian van Klaveren

Organist : Johan de Vries





Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

