

Zondag 15 januari 2023

Voorganger	: ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer	: Carla Benjamins
Pianist	: Harry Toebes
Collectiedoel	: Voedselbank West-Friesland
Liederen	: Lied 217: 1, 2, 3 Lied 217: 4, 5 Lied 176: 1, 2 Lied 791: 1, 2, 5, 6 Lied: 528 Lied 361: 1, 2, 5 Lied 360: 1, 2, 3 Lied: 421 Lied: 798: 1, 3, 4
Lezingen	: Lezing: Jesaja 62: 1 – 5 Lezing: Johannes 2: 1 – 11

Bij de dienst.

"Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn. Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn". (Lied 791, Sytze de vries)

We lezen zondag over de bruiloft te Kana. Deze lezing tekent het landschap waarin Jezus op een kruispunt staat. Hij slaat een nieuwe weg in. De weg van zijn hemelse Vader. Het is de plek waar hij zijn eerste wonder deed geschieden. Op een bruiloftsfeest. Feestvreugde is dan ook de rode draad door de dienst heen.

Het leven dat wij als cadeau van God gekregen hebben is niet alleen overleven. Het is veel meer dan dat.

Toch betekent een feest niet altijd dat er op dit moment wat te vieren valt. Er zijn momenten in ons leven dat de wijn op is, maar zelfs dan mogen wij erop vertrouwen dat God uiteindelijk het laatste woord heeft en dat dat Woord het goede nieuws is.

Het verhaal over de bruiloft te Kana laat ons zien dat wij mogen genieten van feestvreugde. Wij mogen onze ogen openhouden voor de zegeningen die wij ontvangen.

De dienst is extra feestelijk omdat we een nieuwe ambtsdrager mogen bevestigen. Peter van Troost wordt diaken. Foeke Engbrenghof was diaken, maar wordt nu ouderling en gaat het team van pastorale ouderlingen versterken. Na afloop van de dienst is een officieel moment om afscheid te nemen van de redactie van RondomTHOMAS. ds. Jantina de Ruiter

Oecumenische dienst

Volgende week, de 22e januari is er een oecumenische dienst samen met de Cunera parochie, het Vierkant en de PG THOMAS. Dit jaar is de dienst in de Hieronymuskerk in Wognum. Het adres is Kerkweg 1a, Wognum.

Misschien is het een idee om samen heen te rijden zodat de afstand voor niemand een belemmering is om te gaan. Er is dan natuurlijk geen dienst in ons eigen gebouw.



Collectedoel Diaconie

Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer collecteren voor een aantal zeer noodzakelijke doelen. Vanaf 8 januari gaan we 6 weken lang collecteren voor de Voedselbank West-Friesland. De voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de(verborgen)armoede. Het wekelijkse voedselpakket wat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp voor degenen die(tijdelijk) niet in staat zijn zich te voorzien van een dagelijkse maaltijd. Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de voedselbank. Het zijn altijd kwalitatief goede producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor de verkoop. Daarnaast doet de Voedselbank West-Friesland meer dan het verstrekken van voedselpakketten. Klanten doorverwijzen naar andere instanties en er wordt extra aandacht besteed aan de kinderen van klanten. Zo krijgen kinderen van klanten tot 12 jaar een verjaardagspakket (via de Stichting Jarige Job) met kadootjes en lekkers om uit te delen op school. Uiteraard wordt er ook iets extra's gedaan met de kerst. Eigenlijk zou de voedselbank niet nodig moeten zijn in onze welvaartsstaat, maar de realiteit is helaas anders. De Voedselbank West-Friesland ontvangt geen subsidies van de overheid maar is geheel afhankelijk van giften en donaties, afkomstig van particulieren, kerken, bedrijven en instellingen. Als u niet naar de kerk komt kunt u altijd een bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 88 RABO 0333 0073 28. t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

LIEF EN LEED

Op zondag, 8 januari waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor



Onze Jarigen

Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



De eerste dienst van het jaar

Afgelopen zondag, 8 januari, hadden we de eerste dienst van het nieuwe jaar, met aansluitend een lunch. We zagen elkaar weer voor het eerst na de jaarwisseling, dus hét moment om elkaar het beste te wensen. De coronatijd heeft gemaakt dat we er over nadenken hoe we dat zullen doen. Zelf zou ik iedereen graag een knuffel willen geven, maar bij sommige mensen merk je toch grote terughoudendheid. Dus, kus, hand, boks, elleboog, een handzwaai voor iedereen, zelfs een soort buiging heb ik gezien. Nou ja het is door iedereen heel goed bedoeld en ik ben ervan overtuigd dat de intentie goed over gekomen is.

Na een mooie dienst, waarin Maarten Visser nog werd herdacht, gingen we, zoals altijd, koffie drinken in de Ark. Trouwens onze eigen Jantina ging niet voor in de dienst, maar zat belangstellend te luisteren naar haar collega. En bij het koffie drinken hadden de twee dominees een geanimeerd gesprek over de geneugten en problemen van het ambt. Jammer genoeg had Jantina andere verplichtingen en kon niet bij de lunch blijven. Want na de koffie werd alles anders: tafels werden aan elkaar geschoven, gedekt en bedekt met schalen broodjes, inclusief een croissant en wat je verder allemaal nodig hebt voor een lunch. We waren met 13 mensen en toen de lunch bijna klaar was, werd Dora, zoals afgesproken, nog gebracht door haar dochter Carolien. Er was nog een croissantje over, dat werd lekker door Dora opgegeten. Er waren trouwens ook twee eieren over en omdat ik wel belangstelling had vroeg Ida of ik goed kon vangen. Denkend dat ik nog kon teren op mijn korfbalperiode zei ik: "ja hoor"! De vraag zal altijd wel blijven hangen, was het de kwaliteit van het vangen of van het gooien? Maar het resultaat was in elk geval dat zowel Cobie als Gerry ijverig het op de grond gevallen ei aan het zoeken waren en Gerry als winnaar uit de bus kwam. Ze zei nog: "je ei is al gepeld", want het ei was door de val al aardig beschadigd. Ze waren gelukkig goed gekookt en berekend op een valletje, want de struif liep niet langs de stoelpoten en smaakte er niet minder lekker om. Een hele gezellige lunch die een vervolg verdient.

Tot ons aller verrassing kwam er toen een speelfilm van 2 uur met halverwege tijd voor een drankje en een hartigheidje. Het was een mooie film, nog vrij recent, hij dateert uit 2019. Hij speelt in Rome en gaat over de menselijke relatie tussen twee pausen. Zoals dat vaak gaat met een film, je moet er even inkomen maar halverwege, met de pauze, verlang je enorm naar het vervolg. Op uitnodiging van paus Benedictus XVI (een Duitse paus), komt kardinaal Bergoglio, aangesteld in Argentinië, naar Rome. Er ontstaat een wederzijdse vriendschap en respect en vertrouwen in elkaar. Ze delen gebeurtenissen uit hun verleden waar ze spijt van hebben met elkaar, want zoals Bergoglio zegt: "God vergeet, maar ik niet". Een menselijke reactie, om dingen uit het verleden die fout zijn gegaan, niet te kunnen vergeten. Eigenlijk komt het er op neer dat ze bij elkaar te biecht gaan. In 2013 kondigt de gefrustreerde paus Benedictus XVI onverwacht zijn aftreden aan. Hij kon het niet eens zijn met de gang van zaken binnen de katholieke kerk. En na één verkiezingsronde verschijnt al de witte rook. Dat was bij Benedictus XVI wel anders. En Franciscus (kardinaal Bergoglio) wordt de nieuwe paus. De grote wens van Benedictus XVI.

Dit was alles in vogelvlucht. Bijna de hele film wordt gedragen door twee acteurs, alleen in het begin zien we via een flashback ook nog een vrouw met wie Bergoglio (toen nog geen geestelijke) een relatie had.

Deze hele middag was een initiatief van Ida en Cobie en lag vóór de corona al op de plank. En het is de bedoeling dat dit meerdere keren gaat gebeuren. Ook weleens in een andere vorm. Iets om alleen maar toe te juichen en naar uit te kijken. Bijzonder leuk om zo met z'n allen dit te beleven en we hebben enorm genoten!

Hartelijk dank, lieve groet, Joke

Enkele foto's vindt u op de volgende pagina.



AGENDA:

Woensdag 18 januari	GEMEENTEVERGADERING 1	9.30 uur
Dinsdag 24 januari	Vergadering bezoekgroep	14.00 uur
Zondag 29 januari	Concert rondom het orgel	16.00 uur Kerk Oostwoud
Vrijdag 10 februari	Film in Woudrust	19.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

Concert rondom het orgel in de kerk van Oostwoud



Heel blij zijn we dat Dennis van der Heijden, (rechts op de foto) (orgel), Selma Bakker-Verheul (altviool) en Frank Bakker (fluit) bereid zijn om ons (weer) te laten genieten van hun prachtig spel. In januari 2019 waren ze ook onze gast en wij hebben mooie herinneringen aan dat optreden.

Dennis, Selma en Frank hebben voor hun concert in Oostwoud een gevarieerd programma samengesteld. Saint-Saëns (Carnaval des animaux), Rheinberg (Cantilena) zijn nog

bekende namen, maar verder hebben ze muziek gevonden van ook voor hen soms onbekende componisten. Maar zeker niet minder mooi. Er staat muziek van de 17e tot de 20e eeuw op het programma. Het Van Dam-orgel zal zowel solo klinken als in de rol van begeleiding van fluit en/of altviool. En ook een duet tussen fluit en altviool zal op de lessenaar staan. Kortom: een concert om muziek te ontdekken en van te genieten.

Zondag 29 januari, 16.00 uur. Vrije toegang, maar wel een collecte bij de uitgang.

Activiteitencommissie PG THOMAS

Nieuws van de Kerkenraad

Gemeenteavond op woensdag 18 januari
Aanvang 19.30 uur

Voor de pauze komt HWK (Hulp West-Friese kerken) ons vertellen over hun werk.
Via een PowerPoint presentatie laten zij ons dit belangrijke werk zien.

Na de pauze praten we u bij over het werk van de kerkenraad en andere zaken.
En dat verklappen we nog niet.
U bent allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad
Siep Rienstra

Informatie volgende dienst op 22 januari:

Oecumenische dienst bij de Hieronymus gemeente (Hieronymuskerk in Wognum)

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202