

Zondag 7 juli 2024

Voorganger : G. Scholten uit Andijk  
Lector : Andrew Orme  
Organist : Cobie Koetsier  
Collectedoel : Kerk In Actie  
Liederen : Lied: Psalm 139: 1, 2 Lied: Psalm 139: 14 Lied: 657: 1, 4 Lied: 686 Lied 838: 1, 2  
Lied 838: 3, 4 Lied: 423  
Lezingen : Lezing: Ezechiël 2: 1 – 7 Lezing: Marcus 6: 1 – 6

Collectedoel diaconie

Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede



Het bereiken van vrede in Israël en Gaza is niet alleen, hoe belangrijk ook, het neerleggen van de wapens. Het is bovenal een mentaliteit verandering. Joodse en Palestijnse jongeren spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Hierdoor kan een bestendige samenleving gebouwd worden.

Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Joodse en Palestijnse jongeren met elkaar in gesprek te gaan en verschillen te overbruggen.

Je kunt dit werk steunen door je bijdrage te geven via de collecte een bedrag over te maken op rekeningnummer: [NL88 RABO 0333 0073 28](https://www.rekening.nl/0333007328) t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op de website: [kerkinactie.nl](https://kerkinactie.nl)

Agenda:

Ma. 8 juli	Repetitie Cantorij (in de Kerk)	16.00
Wo. 10 juli	Geloven Samen, Dijkweg 409 te Andijk	10:00
Vr. 16 oktober	Taakgroep eredienst	14:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



## De Elvis dienst

Ook dit jaar hadden we een Elvis dienst.

Bij het binnenkomen mis je natuurlijk de orgelmuziek van Johan, maar die wordt vervangen door de muziek van Elvis Presley. Bij aanvang van de dienst hoorden we bij de mededelingen dat de bloemen naar Lindy en Ilona van Klaveren gingen in verband met het behalen van hun Atheneum diploma. Terecht een bloemetje waard!

Er waren veel verschillen ten opzichte van de dienst van vorig jaar. Ik heb mijn stukje van vorig jaar er nog eens bijgehaald, er waren toen ruim honderd mensen! Dat aantal werd dit jaar lang niet gehaald, ongeveer 40. Vorig jaar was het begin april en nu dus eind juni. Geen idee of dat er iets mee te maken had.

Toen droeg 'Elvis' (ds. Fred Omvlee) een rood kostuum met blauwe schoenen, nu een wit pak en schoenen met blokhakken, die goed te horen waren, leuk hoor!

Tussen toen en nu is Fred afgezwaaid bij de marine, te weten in december 2023, na 20 jaar daar gewerkt te hebben. Hij is in zijn beginperiode nog in Afghanistan geweest en was de vrijdag voor de dienst nog aanwezig bij een reünie voor de veteranen. Nu is hij werkzaam als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis in Zaandam. De lengte van de dienst was, naar mijn mening, te kort. Dat komt misschien omdat Fred dit maal weinig vertelde over de levensloop van Elvis. De vertaling van de liedjes hoorden we, prachtige teksten trouwens, maar er is ook over Elvis als persoon zoveel te vertellen! Ik miste een beetje het mee kunnen zingen, want ook de gospels waren minder bekend, op 'I Believe' en 'Amazing Grace' na. Maar misschien hield het ons wel tegen om mee te zingen, omdat we liever naar zijn stem luisterden. Zijn stem is nog steeds heel warm en prettig.

Er zat een mevrouw op de eerste rij en die zat mee te dirigeren, waarop ik dacht dat het zijn vrouw was. Ze deed het heel goed. Nee, het bleek een fan te zijn zoals er nog een paar vaste fans waren die hem al zo goed



kenden dat er kussend afscheid genomen werd.

Aan het 'in style komen' had dit jaar niemand iets gedaan.

De onderdelen van de liturgie werden goed gevolgd. De Bijbellezing was: 'De storm op het meer', Markus 4.

Deze tekst was ook gebruikt toen Fred 20 jaar geleden als marinepredikant werd bevestigd, het is een lievelingstekst van hem. De overdenking: 'Je hoeft niet bang te zijn' was heel toepasselijk in deze tijd waarin we iedere dag geconfronteerd worden met dood en geweld.

Elvis Presley, die op 42-jarige leeftijd overleed, had in zijn bijbel geschreven: 'In de Heer stel ik mijn vertrouwen, Hij zal mij leiden'.

Toch heel knap, zo'n gemixte dienst waarbij woord en muziek zo goed op elkaar aansluiten. En na afloop van de dienst kon Fred zich helemaal uitleven in het lekker swingende nummer 'So High', waarin hij bewees nog goed door de knieën te kunnen gaan. Al met al een heel andere Elvisdienst dan vorig jaar, maar toch zeer onderhoudend. Een welverdiend applaus was op zijn plaats en Fred: hopelijk tot volgend jaar! Lieve groet, Joke



## Ingezonden verhaal:

Titel boek : Het valt te doen, Kierkegaard over het leven  
Kleine verhalen - Verzameld en bewerkt door Geert Jan Blanken  
Illustraties : Timon Both



### Voor wie doe je het?

Er was eens een straatarme werkster, die schoon moest maken op plekken die nou niet echt in het oog sprongen.

Toch deed ze haar werk met overgave en zorgde ze ervoor dat alles er perfect uitzag. 'Natuurlijk werk ik ook voor geld', zei ze toen iemand vroeg waarom ze eigenlijk zo haar best deed, 'maar dat ik het zo zorgvuldig doe als ik het doe, dat doe ik ter wille van mezelf'

Het belangrijkste in het leven is lang niet voor iedereen zichtbaar, maar in je geweten weet je ervan.

## Volgende week zondag

Volgende week zondag 14 juli is er een hele bijzondere kerkdienst. Dhr. Frank Andriessen doet belijdenis van het geloof. Een belangrijk moment in zijn leven, maar ook voor ons als gemeente. We vieren in die dienst ook het Heilig Avondmaal. Na afloop van de feestelijke dienst is er samen koffiedrinken. ds. Jantina de Ruiter

## Informatie dienst op 14 Juli:

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter  
Lector : Ada Andriessen  
Pianist : Johan de Vries



Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

