

Zondag 30 juni 2024

Voorganger : ds. Fred Omvlee (uit Monnikendam)
Thema : Elvis dienst
Collectedoel : Make-a-Wish
Lezing/ liederen : Uitgereikt tijdens de dienst



Collectedoel diaconie



Kinderen hebben magie nodig
sommige meer dan andere

Het is de laatste keer dat de diaconale collecteren bestemd is voor Make-A-Wish. Make a Wish is een organisatie die wensen vervult van ernstig zieke kinderen en hun de dag van hun leven wil geven. Elke dag horen gemiddeld 4 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Wat volgt zijn maanden of jaren die volledig in het teken staan van ziekenhuizen, behandelingen en niet weten wat de toekomst brengt. Veel van die kinderen zijn jonger dan 6 jaar.

Het vervullen van een liefste wens geeft jonge patiënten en hun omgeving weer kracht en vertrouwen. Make-A-Wish wil de allerliefste wens vervullen van al deze kinderen. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande reis. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen, waaronder veel vrijwilligers, maanden mee bezig is e. Het heeft grote impact vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken de kinderen met hun families herinneringen voor het leven.

Make-A-Wish is afhankelijk van donaties. Zonder donaties geen wens te vervullen.

Laten wij een aantal kinderen de dag van hun leven bezorgen door onze bijdrage te geven via de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op hun website: makeawishnederland.org

Informatie dienst op 7 Juli:

Voorganger : G. Scholten uit Andijk
Lector : Andrew Orme
Pianist : Cobie Koetsier

De 'Velddienst'

Afgelopen zondag waren de weergoden ons zeer gunstig gezind. Het was denk ik de eerste warme dag tot dan toe. Wat een bof na zo'n natte periode en dan een dienst te hebben in de buitenlucht. Er was gekozen om de musici Rita Vrieze, fluitiste en Arjen de Boer, organist, een plek onder de overkapping te geven. Ook de samengestelde cantorij van de gemeenten Thomas, het Vierkant en de Cuneraparochie was daar opgesteld. Aan de zijkanten waren er nog wat plaatsen voor mensen die niet in de zon wilden zitten. De rest van de bezoekers zat dus buiten de overkapping, zoals dat past bij een velddienst. De voorgangers waren ds. Marianne Gaastra, ds. Jantina de Ruiten en Tony Slaman. De familie Schouten was weer zo vriendelijk om hun erf beschikbaar te stellen.

De cantorij stond onder leiding van Joost van der Kooy. Natuurlijk komt daar dan meteen het gezegde achteraan: 'Joost mag het weten', nou in dit geval was er geen twijfel mogelijk want Joost wist het heel goed. Hij gaf feilloos aan wat er van het koor en van ons verwacht werd. Om in de sfeer van gezegdes te blijven, wij zeiden altijd bij de naam Jan: 'Takken eran, de bladeren komen er vanzelf wel an'. Heel toepasselijk in dit verband, want het thema was: Als een boom geworteld aan levend water.

Het was een prachtige dienst, met een mooi gedicht van Anky Floris: Laat mij als een boom zijn, gelezen door Trijnie Korver. Meeslepende intermezzi, op de dwarsfluit gespeeld door Rita Vrieze. De drie voorgangers vulden elkaar goed aan en soms was er zelfs een vraag en antwoord gesprek. De mooie liederen, begeleid door Rita en Arjen, het was prima voorbereid.

Ondertussen werd de zon voor sommige mensen teveel, die pakten hun stoel op en voor zover er nog plaats was gingen zij onder de overkapping zitten. Ook werd getracht een grote parasol op te takelen, maar alle goede bedoelingen ten spijt, dat lukte niet.

Wij kregen uitleg over het delen van brood en druiven. Er was wit brood, bruin brood, roggebrood, volgens Jantina allemaal brood. Toen ze toch de kleuren aan het noemen was, zei ze ook nog dat de druiven groen waren, en dat was ook zo. De kleur van de vijgen, die ook op de schalen lagen, noemde ze niet, maar voor de volledigheid: die waren bruin. De wegzending en de zegen werd uitgesproken in triovorm, heel verrassend.

Daarna verscheen er in letterlijke zin even een wolkje voor de zon, dat maakte het koffiedrinken nog prettiger. De gastvrouw kreeg terecht een mooi boeket bloemen en iedereen ging voldaan naar huis. Om af te sluiten in het thema van de dienst: Laten we hopen dat onze wortels sterk genoeg blijken te zijn om ons geloof te behouden. Lieve groet, Joke





Foto: Ina Slot

Naar de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem

Er is voldoende belangstelling voor het bijwonen van de dienst in Haarlem op zondag 22 september. Daarom hebben we de reservering van de bus definitief bevestigd.

De teller staat inmiddels op 36 aanmeldingen, maar er kunnen 50 personen mee in de bus. Dus meld je aan als je dat nog niet hebt gedaan!

In deze dienst zal dominee Herman Koetsveld van de Westerkerkgemeente in Amsterdam als gastpredikant voorgaan.

De dienst begint om 10:00 uur.

Programma:

- om 08:00 uur vertrekt de bus vanaf het Cor Druifplein in Midwoud (bij café De Post) voor de THOMAS-leden
- om 08:30 uur vertrekt de bus bij de kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15
- om 12:30 uur vertrekt de bus weer vanuit Haarlem naar West-Friesland.

En voor degenen die zich al hebben opgegeven: zorg ervoor dat je op tijd bij de opstapplaats aanwezig bent!

Er is een strak tijdschema. De bus vertrekt direct op de aangegeven tijden!

Advies: Neem een lunchpakket mee.

Je kunt je nog per e-mail óf telefonisch bij ons opgeven:

- e-mailadres: jan.boven1950@gmail.com

- telefoon: 06 83 55 05 45

Tryja en Jan Boven

Agenda:

Wo. 3 juli	Open kerk	14:00 / 15:00
Wo. 3 juli	Kerkenraad	15:00 uur
Wo. 10 juli	Geloven Samen, Dijkweg 409 te Andijk	10:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

