

Zondag 2 juni 2024

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter  
Lector : Carla Benjamins  
Organist : Johan de Vries  
Collectiedoel : Make-a-Wish  
Liederen : Lied: 131a Lied: 275 Lied: 274 Lied: 834 Lied: 829 Lied: 833 Lied: 419  
Lezingen : Lezing: Deuteronomium 5: 12 – 15 Lezing: Marcus 2: 23 – 3:6

## Bij de dienst

Vroeger werd in veel gezinnen de rustdag echt apart gezet. Tegenwoordig leven we in een 24-uurs maatschappij en staan we altijd 'aan'. Om de rustdag te vieren moeten we moeite doen. Heeft u goede herinneringen aan de zondag of juist niet?

Zondag staat de lezing over de man met de verschroepelde hand centraal. Jezus geneest deze man op de sabbat. Dat roept veel weerstand op bij de religieuze leiders. Waarom kiest Jezus ervoor om dit toch te doen? Was het niet handiger geweest om een dagje te wachten?

De vraag die de rode draad in het verhaal over de man met de verschroepelde hand is: beging Jezus een zonde, door op de sabbat iemand te genezen? De vraag die daar weer achter schuilt gaat is de vraag: op wiens gezag handelt Jezus? Wat iemand doet, zegt veel over wie die persoon is en waar die persoon voor staat. Dat is zeker het geval als we naar deze genezing kijken.

ds. Jantina de Ruiter

## Open Kerk

Ook dit jaar doen we weer mee met openstellen van onze kerk. Gezien het aantal bezoekers vorige jaren is het de moeite waard om onze kerk waar we trots op mogen zijn te laten zien. De kerk is iedere woensdagmiddag open van 14.00 tot 15.00 uur in de maanden juni, juli en augustus. Iedereen is dan welkom. Kom ook eens langs voor een praatje om een kaarsje aan te steken of zo maar. De koffie of thee staat klaar.



Informatie dienst op 9 juni 2024:

Voorganger : Ds. O. van Dongen uit Amsterdam  
Lector : Carla Benjamins  
Organist : Johan de Vries

## Collectiedoel diaconie



Kinderen hebben magie nodig  
sommige meer dan andere

De diaconale collecte is voor Make-A-Wish. Het zal je, als jonge ouders, maar overkomen dat je het bericht krijgt dat je kind een ernstige ziekte heeft. Gemiddeld 4 families in Nederland krijgen het bericht dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Wat volgt zijn maanden of jaren die volledig in het teken staan van ziekenhuizen, behandelingen, niet wetend de toekomst zal brengen. Veel van die kinderen zijn jonger dan 6 jaar. Kinderen hebben vaak een liefste wens. Jongens agent of brandweerman worden en meisjes, zuster of kapster. Onderzoek toont aan dat het realiseren van een liefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer kracht en vertrouwen geeft, en blijvende indruk maakt. Make-A-Wish wil deze wensen vervullen van al deze kinderen. Een wens uitvoeren van een wens gaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande reis. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen, waaronder veel vrijwilligers, maanden mee bezig. Het heeft grote impact vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken de kinderen met hun families herinneringen die een leven lang meegaan.

Make-A-Wish zet alles op alles om zo veel mogelijk wensen van kinderen te vervullen maar zijn afhankelijk van donaties. Zonder donaties is geen wens te vervullen.

Laten wij een aantal kinderen de dag van hun leven bezorgen door onze bijdrage te geven via de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op hun website: [makeawishnederland.org](http://makeawishnederland.org)

## De Boekentip



'Jo Thomas geeft je alle plezier van een vakantie, zonder dat je zonnebrand hoeft te smeren. Ideaal!' **Jill Mansell**

Als Ruthie wakker wordt na een wijnovergoten avond met vriendinnen, wacht haar naast een kater een verrassing: ze heeft in haar dronken bui een bod gedaan op een Italiaanse boerderij met olijboomgaard en het bod is geaccepteerd! Ruthie heeft net een nare relatiebreuk achter de rug en slaapt tijdelijk bij haar moeder op de bank. Misschien is deze nieuwe uitdaging wel precies wat ze nodig heeft.

Vol goede moed arriveert ze in Zuid-Italië, maar een vervallen olijboomgaard runnen blijkt nog niet zo eenvoudig en haar temperamentvolle buurman Marco Bellanuovo en zijn familie maken het er ook niet makkelijker op.

Het leven kan veranderen met een enkele muisklik maar liefde, vriendschap en olijven hebben tijd nodig om te groeien. Kan Ruthie haar verleden achter zich laten en *la dolce vita* vinden?

'Je voelt de zon op je gezicht, dit boek is puur geluk!' **Katie Fforde**

'Een boek als een warme zomerbries: vol sfeer en romantiek.'  
*Sunday Express*



Jo Thomas is een prijswinnende feelgoodauteur. Haar verslavende boeken verschijnen in meerdere talen en zijn steevast hoog in de bestsellerlijsten te vinden. Thomas woont in Wales met haar man en drie kinderen.

Een mooi boek met een goed verhaal, Mineke

## Inzameling voedselbank



Naar aanleiding van een verzoek van een van onze gemeenteleden hebben wij in de laatste diaconievergadering besloten om voor de voedselbank etenswaar in te zamelen. Wij beginnen hiermee op 1 juni. In de hal van de Kerk en de Ark staat een doos met opschrift Kerk in actie. U kunt daarin uw etenswaar doneren. Het gaat uiteraard om houdbare artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum niet is verlopen. Het product van de komende maanden is groente in pot of blik. De keuze van het soort groente is divers, dus alle soorten zijn welkom.

U kunt iedere zondag voor de dienst en in de maanden juni, juli en augustus tijdens de open kerk van 14.00 tot 15.00 uur uw producten inleveren. Wij hopen zo een bijdrage te kunnen leveren aan mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Als u niet in staat bent om het te brengen, wij halen het graag op. Neem hiervoor contact op met Peter van Troost. Telefoon 0623745280 of per e-mail [vantroost@multiweb.nl](mailto:vantroost@multiweb.nl)



Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

