

Zondag 19 mei 2024

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter  
Lector : Marian van Klaveren  
Organist : Johan de Vries  
Collectiedoel : Make-a-Wish  
Liederen : Lied 672: 1, 2, 7 Lied: 675 Lied: 681 Lied 701: 1 – 3 Lied 686: 1, 2 Lied: 426  
Lezingen : Lezing: Genesis 1: 1 – 9 Lezing: Handelingen 2: 1 – 24

## Bij de dienst

Zondag is het Pinksteren. Een bijzondere feestdag. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is de laatste feestdag van het liturgisch jaar. We zien dat terug in de liturgische kleuren in de kerk. Pinksteren kleurt rood, volgende week begint er een lange groene periode, die duurt tot aan de Advent, dan verschijnt de kleur paars.

Ds. Marianne Gaastra van het Vierkant en ik hebben samen de Pinksterdienst voorbereid. De overdenking en de gebeden klinken in dezelfde taal. Wij zijn als twee gemeentes op deze manier dieper met elkaar verbonden en toch vieren we elk op onze eigen plek het Pinksterfeest.

Irene zou deze zondag bij ons komen zingen, maar door de spoedoperatie van Rob kan dat natuurlijk niet doorgaan. Gelukkig is Rob nu weer goed aan het herstellen en wij wensen hem vanaf hier ook van harte beterschap.

De cantorij heeft de liederen voor zondag geoefend en komt voor ons zingen. Het enthousiasme dat de heilige Geest brengt is een persoonlijk gebeuren. Ieder ervaart dat op een andere eigen manier. Soms een briesje, soms een storm. Wij gaan dit zondag samen vieren.

Ds. Jantina de Ruiter

## Nieuws van de diaconie over de nu afgelopen collectes voor kledingbank en voedselbank.

In het totaal van collecte en bank bracht dit een prachtig bedrag op € 638,40.  
Dat was een heel mooi resultaat! Het moest wel worden gedeeld door twee verschillende doelen.  
Daarom besloten we dat we voor beiden een mooi bedrag zouden bijleggen.  
Beide stichtingen hebben nu een bedrag ontvangen van € 924,20.  
Dit was alleen mogelijk doordat U de diaconie een warm hart toe draagt.

Namens de diaconie,  
Hartelijk Dank



## Collectedoel diaconie



Kinderen hebben magie nodig  
sommige meer dan andere

Vanaf vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Make-A-Wish.

Mohamed heeft neuroblastoom kinderkanker. Toen Mohamed klaagde over buikpijn, voelden zijn ouders dat zijn buik wat hard was. Nadat ze via de huisarts waren doorverwezen naar de spoedeisende hulp, hoorden ze al snel het slechte nieuws: een kwaadaardige tumor. Jaarlijks krijgen 25 tot 30 jonge kinderen in Nederland de diagnose neuroblastoom. De meeste kinderen zijn jonger dan 6 jaar.

Make-A-Wish vervulde de allerliefste wens van Mohamed: politieagent worden.

Onderzoek toont aan dat het realiseren van een liefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer kracht en vertrouwen geeft, en blijvend impact heeft. Elke dag horen gemiddeld 4 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Wat volgt zijn maanden of jaren die volledig in het teken staan van ziekenhuizen, behandelingen en niet weten wat de toekomst brengt. Make-A-Wish wil de allerliefste wens vervullen van al deze kinderen. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey (verheugen, beleven, nagenieten). Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en van A tot Z maatwerk. Het heeft grote impact vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken de kinderen met hun families herinneringen die een leven lang meegaan.

Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen van kinderen te vervullen. Zonder donaties geen wens te vervullen.

.Laten wij een aantal kinderen de dag van hun leven bezorgen door onze bijdrage te geven via de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op hun website: [makeawishnederland.org](http://makeawishnederland.org)



Lieve vrienden van PG Thomas,

Gesteund en geroerd voelden we ons door de vele tekenen van medeleven, die ons tijdens Robs ziekenhuisopname vanuit Oostwoud en omstreken bereikten. Kaarten, berichtjes, gebed, zelfs een persoonlijk bezoek en ten slotte een prachtig boeket bloemen. Heel, heel erg bedankt! Deze Pinksteren zijn we er helaas nog niet bij, maar in de zomer zien we elkaar weer.

Warme groeten uit Oostvoorne van Rob en Irene



In de schikking worden allerlei kanten van het pinksterfeest belicht. Het is een feest om te ontdekken hoe God ons leven draagt. Hoe zijn hand, vaak op een verborgen manier, in ons leven aanwezig is, om ons te laten weten dat we veilig zijn en verder kunnen. We zien in de witte bolletjes gipskruid hoe de Heilige Geest verbeeld is die rond wil gaan in ons leven. Klimop gaat door heel de schikking heen als uitleg hoe Gods trouw juist op onverwachte momenten daar is. De rode Anthurium bloemen en het rode kleed vertellen van de kleur van Pinksteren. Het aantal drie staat voor de drie-enige God van Vader, Zoon en Heilige Geest, en van de evangelische deugden, Geloof, Hoop en Liefde. Een verwijzing naar de vlamme tongen van vuur zijn verbeeld in de Gloriosa bloemen bovenaan. De Gerberabloemen beneden in de schikking stellen de 12 apostelen voor die de Heilige Geest ontvangen hebben en de wereld intrekken.

*Met wind in de haren en zon in de rug ligt de wereld voor mij open.  
Met U aan mijn zij met U op mijn pad zal ik gaan zonder angst want U bent nabij.*

## Ingezonde bericht:

De uitzendingen van Kerkdienst gemist lieten te wensen over.  
Op vrijdag met een monteur van Vlaar dit na laten kijken en die constateerde dat kerkdienst gemist een update had gedaan waarvoor onze Wifi te langzaam was.  
Oplossing is een extra wifi aansluiting die in de loop van vrijdag nog door de KPN zal worden aan gelegd. We hopen dat dan de problemen zijn op gelost.



Groetjes  
Haije

## Ingezonden gedicht:

Erbij (Ina Broekhuizen-Slot)

God is bij je tranen  
bij je strakke mond  
bij je boze woorden  
bij je verse wond

God is bij je droefheid  
bij je stille last  
jouw verkrampde handen  
houdt hij zachtjes vast

God is bij je woede  
bij je helse pijn  
als er niemand luistert  
dan zal hij er zijn

God is bij je lijden  
en hij wacht met jou  
tot de tijden keren  
met de morgendauw.

*Met toestemming vanuit Wognum*  
Mineke Brouwer

## AGENDA:

Vr. 24 mei	Filmavond Activiteitscentrum Woudrust	19:30 uur
Za. 25 mei	Het programma 'De Verandering' op tv. De opname voor deze aflevering is gemaakt in ons kerkgebouw. Misschien leuk om te kijken.	17:25 uur





Bedankt voor het mooie boeket bloemen.

Ze staan prachtig.

Een hartelijke groet,

Hans Brouwer.

Informatie dienst op 26 mei 2024:

Voorganger : Jan Struijk

Lector : Mineke Brouwer

Organist : Johan de Vries



Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

