

Zondag 12 mei 2024

Voorganger : Ds B. Olde uit Zaandam  
Lector : Annie de Beurs  
Organist : Johan de Vries  
Collectiedoel : Voedsel- en Kledingbank  
Liederen : Lied 663: 1, 3 Lied: 838: 1, 2 Lied 314: 1, 3 Lied 835: 1, 2, 4 Lied 841: 1, 2, 4  
Lezingen : Lezing: Johannes 17: 11 – 23 Lezing: Petrus 3: 3 – 13

Bij de dienst

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet 'wezenzondag'. De leerlingen zijn verweesd achtergelaten toen Jezus ten hemel voer en de heilige Geest nog niet was uitgestort. Op deze zondag staat het uitzien naar de komst van de Geest centraal. Want zonder de Geest zullen wij niet bij machte blijken het geloof vol te houden. Het besef dat we het geloof niet helemaal zelf kunnen maken, maar hulp van boven nodig hebben.

Ondertussen leven we in onze tijd, met alles wat in ons eigen leven gebeurt en al het wereldnieuws. Ieder van ons heeft verwachtingen voor de nabije en verre toekomst. Dit zet ons aan het denken over 'tijd'. Hoe zit het met Gods tijd, onze tijd en onze verwachtingen? Op zondag 12 mei stellen wij ons open voor de inspiratie van God, de bron van inspiratie van de heilige Geest.

Filmavond op vrijdag 24 mei



Wij organiseren dit jaar weer een aantal filmavonden. Op de tweede filmavond kijken we naar een film over liefde en vissen.

De film begint om 19.30 uur. En is in Activiteitscentrum Woudrust, Woudrust 13 te Oostwoud. Toegang (inclusief een kopje koffie of thee): 2 euro. Drinkje na de film voor eigen rekening.

Van harte welkom bij deze filmavond!

Activiteitscommissie PG THOMAS

\* Helaas kunnen we de naam hier niet noemen, omdat THOMASNieuws ook op de website komt. We vragen voor het vertonen van de film een eenvoudige licentie aan. En dan mag dat niet. Degenen die THOMASNieuws per e-mail ontvangen, krijgen binnenkort een doordeweekse uitgave over de filmavond.

## Collectedoel diaconie



De diaconale collecte is voor de voedsel- en kledingbank.

Het is de laatste keer dat de diaconale collecte bestemd is voor de voedsel- en kledingbank.

De voedsel en de kledingbank richt zich op mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Zelfs aankopen bij kringloopwinkels is vaak nog te duur. Voor kinderen is een situatie van langdurige armoede slecht voor hun fysieke en psychisch sociale ontwikkeling. Ondanks onze welvaart word de vraag naar hulp groter en neemt de druk op de voedsel- en kledingbank steeds meer toe.



Beide organisaties zijn particuliere stichtingen, niet gesubsidieerd en onafhankelijk van overheden en andere organisaties. De gelden komen uitsluitend van donaties en giften. Deze organisaties werken uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten.

Laten wij de voedsel en kledingbank ondersteunen door onze bijdrage te geven via de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de kledingbank, [hartvoorhoorn.nl](http://hartvoorhoorn.nl) en voor de voedselbank, [voedselbankwf.nl](http://voedselbankwf.nl)

## Versterking gevraagd

De Thomascantorij heeft dringend versterking nodig. Het aantal leden is geslonken tot vijf en hoewel vol enthousiasme wordt gezongen, is aanvulling wenselijk.

Wij zingen op projectbasis dat wil zeggen dat we 2 of 3 keer repeteren voor een dienst waarin de Cantorij ondersteuning biedt. De eerstkomende dienst is met Pinksteren

Wil u meezingen? Wij repeteren 13 mei van 16 tot 17.00 uur in de kerk.

Kom gerust de muziek ligt al klaar.



Als u meer wilt weten dan kan contact worden opgenomen met Peter van Troost.  
E-mailadres: [vantroost@multiweb.nl](mailto:vantroost@multiweb.nl) of telefonisch op 0623745280.



Aan de basis is de aarde gesymboliseerd met mos en takken.  
Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde.  
De Gerbera's staan voor de 12 apostelen omhoog kijkend naar de hemel.  
Een witte roos in een wolk van gipskruid verbeeldt Christus die opstijgt naar de hemel.

De Heer is in de wolken,  
onttrokken aan ons oog.  
Maar Hij heeft alle volken  
zijn koninkrijk beloofd.  
Al blijft Hij nu verborgen  
in teken en in taal,  
straks op de nieuwe morgen,  
zien wij Hem allemaal.

## Bestaat er een Hemelvaartsfeestje?

Nou bij ons in de gemeente Thomas wel hoor! We hadden een korte Vesper: één lezing, een korte overweging, geen collecte en daardoor konden we om iets over half elf al aan de koffie. Koffie met een heerlijk klein gebakje. We waren met 29 mensen waaronder ook, heel gezellig, 4 gasten van het Vierkant uit Wognum.

De bedoeling was dat er ook een lunch zou zijn. Maar ja, 11 uur al aan de lunch dat is nog wat vroeg. Geen punt dachten de organisatoren, we overbruggen de tijd met een pubquiz. In ons geval niet in een pub maar in de Ark. De tafeltjes waren genummerd, iedereen moest uit het steelpannetje een briefje met een cijfer trekken en dat correspondeerde dan met het betreffende tafeltje. Via het scherm werden de vragen getoond en Cobie bediende het geheel, zij had trouwens ook de quiz gemaakt. De vragen waren zeer gevarieerd, o.a. televisie vragen, kennis van gebouwen, uitgebeelde spreekwoorden en verpakte plaatsnamen. Ieder tafel had een schrijver

(-ster). Er volgde al gauw een pauze, waarin er tijd was voor een drankje en een zoutje.

Inmiddels waren we warm gelopen en begonnen we aan het tweede deel. Er werd veel gelachen en als je goede oren had ving je nog weleens wat op van een ander tafeltje. Nogmaals een pauze, we werden steeds luidruchtiger en toen kwam de uitslag. Uiteindelijk bleek de tafel met de minste mensen, te weten Rita en Johan de Vries en Marian van Klaveren de meeste punten te hebben! Zij hadden ruim 50 punten, de laagst geëindigde tafel had ruim twintig punten en verder alle tafels die daar tussen in zaten. De winnaars kregen een lekkertje als beloning. Doet het er toe dat het niet al te serieus ging? Welnee, het was een leuke activiteit en we hebben lol gehad. Ondertussen was het 12.30 uur, draaide de afwasmachine en konden de manden met broodjes op tafel worden gezet. Een gezellige lunch volgde, want nu waren we wel aan een broodje toe!

Na ruim een uur, waarin het heel gezellig was en er veel werd gepraat, maakten de eerste mensen aanstalten om op te stappen en daarop verlieten de meesten de Ark, ongetwijfeld met een voldaan gevoel.

Wat er daarna gebeurde is iedere keer weer zo leuk, vele handen maken licht werk en binnen een mum van tijd was de Ark weer schoon en opgeruimd. Ida en Cobie hebben er hard aan gewerkt, maar ik weet dat er nog meer mensen hun steentje hebben bijgedragen, hartelijk dank! Tot slot, jammer voor diegenen die dit moesten missen. Lieve groet, Joke



De bloemschikking van Annie



Terwijl we in afwachting zijn van de quiz liggen de broodjes geduldig te wachten voor consumptie.

Zondag 22 september 2024 naar de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Omdat ons bezoek aan de Westerkerk in Amsterdam door de deelnemers zeer werd gewaardeerd, is op veler verzoek besloten om ook dit jaar weer een kerkdienst elders te gaan bezoeken.

Daarbij is de keuze gevallen op de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Deze prachtige monumentale kerk is in het zomerseizoen de plaats van samenkomst van de wijkgemeente Haarlem-Centrum van de PG Haarlem.

Als datum voor dit kerkbezoek is gekozen voor zondag 22 september, m.n. omdat later in het jaar de diensten niet in deze kerk worden gehouden maar in de Nieuwe Kerk.

Een leuke bijkomstigheid is dat dominee Herman Koetsveld (van de Westerkerkgemeente in Amsterdam) in deze dienst als gastpredikant zal voorgaan.

Evenals vorig jaar willen we onze geloofsgenoten van de THOMAS-gemeente in de gelegenheid stellen om ook met ons mee te gaan.

Het belooft weer een bijzondere dag te worden.

De dienst begint om 10:00 uur en is voor de thuisblijvers rechtstreeks te volgen via een link op onze eigen website én op de website van de Grote of Sint-Bavokerk ([www. bavo.nl/kerkdiensten](http://www.bavo.nl/kerkdiensten)).

Er is die dag géén dienst in een van onze kerken!

De kosten voor het vervoer met de bus bedragen 15,00 euro per persoon.

U kunt dit bedrag in de bus contant (en gepast) aan ons betalen.

Programma:

- om 08:00 uur vertrekt de bus vanaf het Cor Druifplein in Midwoud (bij café De Post)
- om 08:30 uur vertrekt de bus bij de kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15
- om 12:30 uur vertrekt de bus weer vanuit Haarlem naar West-Friesland.

U kunt zich vanaf nu per e-mail óf telefonisch bij ons opgeven:

- e-mailadres: [jan.boven1950@gmail.com](mailto:jan.boven1950@gmail.com)

- telefoon: 06 83 55 05 45

Het maximum aantal deelnemers dat met de bus kan meereizen is 60 personen.

Vol is vol.

**In verband met het reserveren van de bus die ons naar Haarlem zal brengen, willen we op korte termijn een indicatie hebben van het aantal deelnemers. Daarom vragen we u om u zo snel mogelijk op te geven als u van plan bent om mee te gaan.**

Tryja en Jan Boven

## AGENDA:

Vr. 24 mei                      Filmavond Activiteitscentrum Woudrust                      19:30 uur

Za. 25 mei                      Het programma 'De Verandering' op tv.                      17:25 uur  
De opname voor deze aflevering is gemaakt in ons kerkgebouw. Misschien leuk om te kijken.



Informatie dienst op 19 mei 2024:

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter

Lector : Marian van Klaveren

Organist : Johan de Vries



Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

