

THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

Zondag 7 januari 2024

Voorganger : ds. A. Vader-Terpstra uit St. Pancras
Lector : Ciska Groeneveld
Organist : Johan de Vries
Collectedoel : Kerk in Actie
Liederen : Lied: 362 Lied 217: 4, 5 Lied: 1011 Lied 695: 1, 2 Lied: 72a
Lied: 528 Lied: 982
Lezingen : Lezing: Psalm 72 (Huub Oosterhuis) Lezing Matteüs 2: 1 – 12



Collectedoel diaconie

**kerk
in actie**

Collecte Kinderen in de knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in hun land. De mensen in Oekraïne bouwen ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt elke dag aan hun toekomst voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

De zorg voor kinderen is van cruciaal belang want zij hebben de toekomst.

Hoe beter de kinderen de oorlog doorkomen hoe beter het is voor Oekraïne.

Door de contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Met uw bijdrage aan de collecte help u kinderen in Oekraïne de oorlog door.



Geef uw bijdrage tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:
NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst

Kerstgedachte en nieuwjaarswens van Jelle, uitgesproken tijdens het kerstfeest met de jongeren op kerstavond 2023:

Wat fijn om hier allen vandaag samen zijn, met zijn allen in deze kerk op kerstavond, misschien is dat naast de geboorte van Jezus ook het meest waardevolle om te vieren met kerstmis. Aan het einde van een jaar waarin er veel is gebeurd zowel in onze samenleving als ongetwijfeld ook in onze persoonlijke levenssfeer, en hoewel de meeste dingen gelukkig meestal goed verlopen, zullen er ongetwijfeld in onze levens ook minder mooie feiten de revue hebben gepasseerd in het afgelopen jaar. En juist hierom is het zo fijn en mooi om hier in warmte samen te zijn met én bij elkaar. Het einde van het jaar is ook altijd een moment om terug te kijken, om blijdschap te koesteren en te reflecteren wat mis ging en op wat de volgende keer beter kan. Het nieuwe jaar is dan weer een moment van hoop en geloof in de toekomst.

Sommige zaken zullen ons terecht zorgen geven zowel maatschappelijk als persoonlijk. En juist bij die dingen hoe verdrietig of frustrerend ook is het belangrijk om hoop te houden en te vertrouwen op God én op elkaar. Andere dingen zullen ons vreugde blijdschap en genot bezorgen, wat ons dan gelukkig maakt. Ook dan is het goed om hierin met elkaar te delen. Zodat het geluk en het licht niet alleen voor onszelf is maar zo dat anderen kunnen delen in het geluk.

Want zo creëren we het mooiste wat er is, verbinding met elkaar. Hoewel het soms lijkt en voelt alsof we er steeds meer alleen voor staan. En elkaar niet meer nodig hebben is het juist een teken dat we elkaar moeten vasthouden.

Wie een betere wereld wil begint bij zichzelf is een bekend gezegde en hoewel het vaak niet zo voelt is dit toch echt zo! Het gaat namelijk niet om wat er gebeurt maar om hoe je er naar kijkt. En dat is misschien soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maar waar een wil is, is een weg. Geluk is immers iets wat jezelf kan maken. Misschien is mijn belangrijkste les die ik dit jaar geleerd heb, dat het gaat om de kleine dingen die het verschil kunnen maken. En die moeten we koesteren. En dat doen we niet alleen door te hopen of te bidden maar ook door zelf wat te geven voor ons zelf en ook voor een ander. Ik wil dit graag vertalen naar vanavond. Mijn vader zei dat het bij hem thuis altijd kerst was, dit is natuurlijk overdreven maar het is wel een mooie gedachte, iets om aan te werken. Daarnaast roep ik op om bij alle dingen die het komend jaar te wachten staan even terug te denken aan dit moment op kerstavond in de duisternis zaten we samen en vierden we de geboorte van Jezus en de terugkeer van de zon. Ik hoop dat die gedachte ons wat houvast mag geven! Ik wens u allen fijne dagen en een heel mooi nieuw jaar toe.

Onze Jarigen

De jarigen t/m 14 januari leest u hieronder.

Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie THOMAS-kerkgids Allen Samen).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Concert rondom het orgel, 21 januari 2024, Oostwoud

Het concert rond het in 2013 gerestaureerde orgel in de dorpskerk van Oostwoud wordt dit jaar een bijzonder concert. Het orgelspel door de Amersfoortse organist Mieke Boonstra-Heurneman wordt afgewisseld met folkloristische muziek van de groep Tandaradei, troubadours van alle tijden.

De organist bespeelt het van Dam orgel uit 1874. Het orgel heeft 2 manualen met aangehangen pedaal en 16 registers. Het instrument is in 2013 geheel gerestaureerd door de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Mieke Boonstra-Heurneman begon na 2 jaar Algemene Muzikale Vorming op haar tiende met piano spelen. Ze is als organist en pianist actief in PKN-gemeente De Hoeksteen en enkele andere kerken in Amersfoort. Vandaag speelt ze een gevarieerd programma in afwisseling met de groep Tandaradei.



Tandaradei is een groep van vier muzikanten die op zoek zijn naar de grenzen en de overeenkomsten van oude en nieuwe muziek, maar ook van oude en nieuwe instrumenten. Populaire liedjes uit de 11e en 14e eeuw staan lijnrecht tegenover muziek uit de 20e en 21e eeuw. Straatliedjes, wiegenliedjes en natuurlijk liefdesliedjes uit verschillende tijden zijn in het programma opgenomen. Het plezier spat er van af en de groep trekt een kar vol met ontroerende, geestige, folkloristische luisterliedjes die het hart verwarmen en verblijden.

Kortom, het concert dat de Activiteiten commissie van PG Thomas in de dorpskerk van Oostwoud organiseert geeft u muziek om te ontdekken en van te genieten. We hopen u te zien op zondag 21 januari, 15.00 uur. Toegang is vrij, collecte bij de uitgang.



Wat een verwennerij!

Wat heeft de kerkenraad weer leuk en goed aan ons gedacht. Na de kerkdienst op eerste Kerstdag kregen we allemaal een verrassingspakket mee. En dat valt altijd weer goed "in de smaak". Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg: Hartelijk dank voor deze leuke attentie!



Lieve groet, Joke

AGENDA:

17 januari	Vergadering kerkenraad	14.00 uur
21 januari	Concert Rondom het Orgel, kerk Oostwoud	15.00 uur
23 januari	Vergadering werkgemeenschap predikanten	
23 januari	Vergadering bezoekgroep	14.00 uur
30 januari	Vergadering diaconie	10.00 uur



Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

Informatie volgende dienst op 14 januari 2024:

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Carla Benjamins
Organist : Nader te bepalen



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

