

THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

Zondag 27 april 2025

Voorganger : ds. Henriette van Dunné uit Abcoude
Gezamenlijke dienst met het Vierkant in Sijbekarspel

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 3 mei leest u hieronder.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Agenda:

Di. 29 april	Vergadering Kerkrentmeesters	09:30
Do. 8 mei	Filmavond Activiteitscentrum Woudrust	19:30

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Informatie dienst op 4 mei 2025

Voorganger : Gert Scholten uit Andijk
Lector : Ciska Groeneveld
Organist : Andrew Orme



Stille week?

De "stille week" die voor velen van ons een "marathonweek" was. Maar wat was alles mooi en indrukwekkend! Het begon met de dienst van zondag 13 April, Palmпасen. De PR had zijn best gedaan om kinderen enthousiast te maken voor het maken van een Palmпасenstok. Janny had er één als voorbeeld gemaakt, maar uiteindelijk waren er geen kinderen en ging het voorbeeld mee met Ds. de Olde, die deze dag voorganger was. Het was een mooie dienst.

Vesper

Diezelfde dag was er 's middags een Vesper, gezongen door de Nieuwe West-Friese Cantorij o.l.v. Tineke Broers. Johan Gootjes begeleidde op de piano en de voorganger was ds. Chris Mataheru. Het was een prachtig geheel, mooie zuivere zang, die door Tineke met een kleine beweging werd gedirigeerd. De verbindende tekst werd door Chris met zijn sonore stem uitgesproken en Johan begeleidde dit alles. Dit maakte dat het een prachtige Vesper werd en een genot om naar te luisteren.

Witte Donderdag

Er was een extra editie verschenen van Thomasnieuws i.v.m. alle activiteiten. Daarin werd ook verteld dat er geen sobere maaltijd zou zijn, maar een andere maaltijd. Niet iedereen had dat gelezen, dus bij binnenkomst met soepkop, lepel en beker kregen we een keurig gedekte tafel te zien, met salades, broodjes en beleg. Dat was dus geen sobere maaltijd, even omschakelen! Na een gezellige maaltijd gingen we al zingend: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. (Waar vriendschap en liefde is, daar is God), naar de kerk. We gingen daar het Heilig avondmaal vieren, net als Jezus met zijn discipelen. Het geheel was stemmig, je voelde de verbondenheid met elkaar en daarna gingen we in stilte naar huis.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, de meest trieste dag in kerkelijke kringen. De orde van dienst was samengesteld door de liturgische commissie, t.w. Cobie, Mineke, Trijnie, Wijntje en Peter. En dat was bijzonder goed uitgekozen! Alleen al door de tekst te lezen voelde je het beklemmende gevoel. In de dienst wordt ook de Paaskaars gedooft en gaan we de nacht in. Er werd gelezen uit Lucas 22: 39 t/m 62 en Lucas 23: 13 t/m 56. Er werden koralen gespeeld en toepasselijke liederen gezongen. Een mooie aansprekende dienst, we verlieten bedroefd in stilte de kerk.

Stille Zaterdag

De Paaswake, waarin Annika belijdenis deed van haar geloof.

We gingen van donker naar licht. De nieuwe Paaskaars werd binnen gedragen en we beleefden van dood naar leven. Het was een mooie, feestelijke maar toch ook aangrijpende dienst. We zongen: 'Neem mij aan zoals ik ben'. Moeder (onze eigen Jantina) zegende haar dochter en Annika aanvaardde vol overtuiging het geloof. Ontroerend om de kleine onderonsjes te zien tussen moeder en dochter. Annika die even steun zoekt en moeder die haar op haar gemak stelt. We hadden trouwens nog een situatie van 'zo moeder, zo dochter'. Twee generaties van Klaveren waren lectrice, erg leuk. We stonden ook even stil bij onze eigen doop en noemden onze doopnamen. De Paaswake werd sfeervol verlicht door de kaarsen, die we allemaal hadden gekregen. We gingen blij de kerk uit, wetend dat de Heer was opgestaan en Annika innerlijk verrijkt was met haar geloof en het besef heeft een kind van God te zijn.

Paasontbijt

En toen de ontlading, het Paasontbijt met daarna de Paasdienst. Een goed bezocht Paasontbijt, 43 mensen die keurig op tijd om 9 uur aan de vrolijke Paastafel zaten. Traditiegetrouw begonnen we met het Paasontbijtlied en gebed. Daarna deed iedereen zich tegoed aan de heerlijkheden, dit alles in een gezellige sfeer in een versierde kerk. En dan gebeurt het kleine wonderdje. Zo tussen kwart voor tien en tien voor tien staat iedereen op, als door een bij gestoken, pakt wat voor handen is en brengt het naar de Ark. De anderen, die achterblijven, halen de tafels van elkaar, stoelen worden in rijen gezet en de dienst kan beginnen. Dank aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt, ze kregen terecht een groot applaus.

Paasdienst

Daarna een mooie Paasdienst met daarin veel muziek. Lindy zong en Danique speelde op de piano. Goed op elkaar ingespeeld en prettig om naar te luisteren. Zelfs de hoge noten waren zuiver. Frank speelde op de sopraansaxofoon en ook daar willen we graag nog eens naar luisteren! En Johan en Rita hadden alle diensten de muziek verzorgd, geweldig hoor! Annika deelde een foto uit met een boslandschap, waarop een brede straal van de zon te zien was. In die straal kon je Jezus zien, zelfs zijn handen met de gaten erin, waren ook te zien. Zoals dat dan gaat: de een ziet het wel en de ander denkt 'waar hebben jullie het over?' We konden de foto mee naar huis nemen en daar is het hopelijk voor sommigen alsnog gelukt.

Zo gaat het ook met het geloof, de één zegt volmondig: "Ja ik geloof" en de ander heeft zijn twijfels. Jantina had daar een mooie preek over. In deze dienst kregen we toch ook weer te maken met de dood. We stonden een ogenblik stil bij de dood van Simon Chattillon. Een mooie dienst was het sluitstuk van deze bedrijvige week. Jantina ging hierna een weekje op vakantie en dat werd haar van harte gegund! Jantina had ook alle mensen al bedankt, die op welke manier dan ook een bijdrage hadden geleverd aan deze diensten.

Lieve groet, Joke



Filmavond op donderdag 8 mei 2025



Wij organiseren dit jaar weer een aantal filmavonden. Op de tweede filmavond kijken we naar een sterke film over een fascinerend en ontroerend waargebeurd verhaal.

De film begint om 19.30 uur. En is in Activiteitscentrum Woudrust, Woudrust 13 te Oostwoud. Toegang (inclusief een kopje koffie of thee): 2 euro. Drinkje na de film voor eigen rekening.

Van harte welkom!

Activiteitencommissie PG THOMAS

* Helaas kunnen we de naam hier niet noemen, omdat THOMASNieuws ook op de website komt. We vragen voor het vertonen van de film een eenvoudige licentie aan. En dan mag dat niet. Degenen die THOMASNieuws per e-mail ontvangen, krijgen binnenkort een doordeweekse uitgave over de filmavond.

De Boekentip

Titel : Liften naar de hemel

Auteur : Lex Paleaux



Dit gaat over een ontspoorde jongen die via de dominee bij een streng christelijk gezin komt in het buitenland. Een heel mooi boek.

Femmy Bosch



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202



Nieuwsbrief PG THOMAS, 24^e jaargang, nr. 420, 27 april 2025
Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com