

# THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

---

Zondag 1 januari 2023

Deze week is er geen dienst.



Nieuws van de Kerkenraad

Gemeenteavond op woensdag 18 januari  
Aanvang 19.30 uur

Voor de pauze komt HWK ( Hulp West-Friese kerken) ons vertellen over hun werk.  
Via een PowerPoint presentatie laten zij ons dit belangrijke werk zien.

Na de pauze praten we u bij over het werk van de kerkenraad en andere zaken.  
En ..... dat verklappen we nog niet.  
U bent allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad  
Siep Rienstra

Aris Kool is weer terug thuis vanuit het ziekenhuis.

Wij allen van PG THOMAS wensen je een voorspoedige genezing toe.



## AGENDA:

Geen agenda: voor iedereen is het kerstvakantie



Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz.  
betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: [ina-bak@hetnet.nl](mailto:ina-bak@hetnet.nl)

We kregen zoveel kaarten, goede wensen en daarom  
zeggen we hier heel hartelijk dank.

Wij wensen U allen toe een goed en gezond 2023  
waarin we samen met U een klein lichtje in het leven  
van anderen mogen laten schijnen.

Jan en Mineke Brouwer



## Musical: Herders, sta op!

De vooraankondigingen hebben hun werk gedaan. Vorige week zaterdagavond was de musical daar en wat hebben we er in een stampvolle kerk met z'n allen van genoten!

Het was een bestaande musical die draait om de geboorte van het kindje Jezus in de kribbe.

Het decor was door de spelers met summiere middelen zelf gemaakt. Nadat we in de tijdmachine waren afgereisd naar de tijd vlak voor de geboorte van Jezus, kwamen we terecht in grand café De Herberg, waar je heerlijke schapenranja kon drinken. Hier meldden zich achtereenvolgens twee Romeinen, die bezig waren met de volkstelling en Jozef en Maria, die voor één nacht een kamer zochten. Helaas werd de laatste beschikbare kamer vergeven aan een passant die in het bezit was van een voucher: ja, ook moderne woorden werden gebruikt! Gelukkig konden Jozef en Maria terecht in 't Schameldak, het bijgebouwtje van De Herberg. Vervolgens kwamen ook nog twee herders met hun schapen langs. Zij allen waren vervolgens, samen met twee wijzen, getuige van het wonder van de geboorte van Jezus

Het geheel werd uitgevoerd door 10 jeugdige spelers: 2 Romeinen, de herbergierster en haar hulp, 2 schapen, 2 herders en natuurlijk Jozef, de zenuwachtige toekomstige vader en Maria, de aanstaande moeder. De laatste twee waren trouwens vooral jeugdig van geest.

De Romeinen hadden prachtige namen: Claudius Burocratius en Marcus Notules. Deze laatste liep volledig vast in zijn opdracht om 'alles en iedereen te tellen', hij bleef je achtervolgen met formulieren om in te vullen. En niet de schapen gingen slapen, maar de herders! Toen de schapen het heldere licht boven de stal zagen, wilden ze de herders wakker maken, die in slaap waren gevallen. Dat was een enorme toer: hoe ze ook door elkaar geschud werden, er verscheen geen lachje op hun gezicht, ze bleven in hun rol, dus slapend. Iedereen zat trouwens goed in zijn rol en de tekstkennis was perfect. Ik heb geen hiaten gehoord. Bij de liedjes liep een muziekband mee en Maria had zelfs een solo. Maria speelde zo goed dat ze op het punt stond haar kind te baren dat je als toeschouwer bijna de dokter zou bellen. Dat is trouwens een kei van een vrouw, zo krijgt ze een kind en de dag erna staat ze alweer op de kansel de aankondigingen te lezen.

Het geheel zat goed in elkaar en Age, die dit geregisseerd had, mag daar met trots op terug kijken. Alle spelers verdienen een hele dikke pluim! En wij kijken uit naar de volgende musical, want dit schept verwachtingen!

Maar eerst gaan we proosten op het nieuwe jaar, natuurlijk met schapenranja! Iedereen een prettige jaarwisseling gewenst en gezondheid en geluk in vrede voor 2023!

Lieve groet, Joke







***Vanuit dit huis, waar je van  
het voorjaar tot en met de  
winter welkom bent, wens ik  
iedereen sfeervolle  
Kerstdagen en gezondheid en  
geluk in vrede voor 2023.  
Lieve groet, Joke***



Heel onverwacht is overleden

Maarten Visser

21-02-1947 Hauwert 25-12- 2022

Startzondag zat hij nog heel gezellig bij ons in de ark.  
Wij wensen zijn Fam. en vrienden veel sterkte.

Hij heeft een groot aantal jaren het kerstfruit voor  
de dorpen verzorgt. Waar iedereen altijd  
bijzonder van genoten heeft .

Namens PG THOMAS  
bedankt

Informatie volgende dienst op 8 januari:

Voorganger : Louise Kooiman (Enkhuizen)  
Voorlezer : Marian van Klaveren  
Pianist : Johan de Vries

## Ingezonden Gebed

### Warmhartigheid

God, ver boven ons uit,  
God naast ons  
God die in ons woont:  
wij danken U  
voor de schepping en ons leven,  
voor goedheid en vergeving,  
voor inspiratie en gemeenschap.

Wij bidden om ontferming  
voor onze wijde wereld,  
zoekend om recht en vrede;  
voor de mensen, dicht om ons heen,  
zoekend om liefde en toekomst;  
voor onszelf, zoals wij hier zijn.  
Zoekend naar U, in rust en stilte.

Schenk ons een warm hart.  
Schenk ons een helder hoofd.  
Schenk ons vaardige handen  
in hart, hoofd en handen  
hongerig naar gerechtigheid  
en dorstig naar vrede.

O God ver boven ons uit.  
God naast ons, als een van ons,  
God ,die in ons woont:  
wij danken U  
voor de schepping en ons leven,  
voor goedheid en vergeving,  
voor inspiratie en gemeenschap.



Dit gebed komt uit het boekje van de P.K.N.  
Help ons U te vinden

Aan iedereen een goed en gezond 2023 toegewenst.

Met veel plezier maak ik het Thomasnieuws weer voor jullie klaar.  
Jullie inzendingen zijn meer dan welkom. Een bericht, gedicht, foto's of verhaal  
maakt het compleet. Zend het naar: [thomasnieuws@gmail.com](mailto:thomasnieuws@gmail.com)

Hartelijke groet,  
Hans Brouwer



## Onze Jarigen

Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rndom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



## Ingezonden gedicht

De jaarwisseling

Het oude jaar  
vergrijsd en moe  
verdwijnt  
en is blij toe  
dat hij mag rusten  
van al het verdriet,  
waarin hij de wereld  
achterliet.

Het nieuwe jaar  
nog stralend jong  
zegt, kom op  
met nieuwe moed  
beginnen wij er aan.  
Het komt wel goed,  
van fouten kun je leren.  
We gaan 't opnieuw proberen.

Daarom, wensen we elkaar  
een gelukkig en gezond Nieuwjaar  
zonder oorlog of gedoe  
daarvan zijn we nu wel moe.

Auteur: Rita Arends

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202